

21.12.2011

לאחר 120 מפגשים עם מיידעי אל אלינוס, נתבקשה כל הקבוצה לבוא למפגש 121 ולבטא בכתב את הרגשות שלהם מצורך כל 250 מפגשי המיידעים שקבלו. ואכן נפגשנו, וזאת הייתה חוויה - חוויה קסומה אשר בה חשנו כולנו.

מפגש 121 עם אל אלינוס "אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי"



21.12.11

"אני אביגיל וסקר, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



מתוך אותה בחירה, באה המפנה וכל אותם מחדלים בחיי התמירו אותי "ליודעת האור לנתב".

הנעתי עצמי דרך התהליכים שבאו בי מ"אנו האלוהים" שבהם פרצתי מסגרות והסרתי חסימות וקיבעונות אשר אותו חיבור הביא קלות וקיצור דרך בבחירות שנעשו מתוך הבנות וקבלה מודעת.

מאדם סגור מופנם ושקט, באה בי פתיחות ונעלם הפחד.

דרך "קריון" אשר אותה אהבה שבאה עימו ועם המשפחה אשר אתו, הביאו את המרחב והזמן לחיי שבאה לביטוי בשינוי סדרי עדיפויות והסרת כל אותם התעסקויות שלא שירתו את יומי.

חברתי לתודעה אשר דרכה ראיתי חזון וחברתי לשליחות אשר בי.

בקריין היה בי קושי להכיל את אותה אהבה טוטלית.

מועצת ה-12" הביאה בי עוצמה רבה לדעת כי יש בי כוח לשנות ולהשפיע ולהניע תהליכים דרך הסר"ק אשר נבנה באנו. חברתי לשירות מתוך השמחה ולרצון האחד באהבה והתחזקה בי הידיעה כי למרות שאנו קומץ קטן, יש באנו היכולת לחולל שינוי גדול.

והחיבור לאל אלינוס ולחוקים הקוסמים הביאו עוד שינוי בחיי לעמוד עם האמת שלי ולדבוק בה באהבה.

אותו ניתוק מהמיידעים שבאה בי מתוך אותה חוסר סבלנות שהיה בי לגבי התהליכים שלא באו למימוש, הביאו אותי למקום שבו חזרתי לאחור ובאה תקיעות עד אשר אספתי עצמי, פניתי ל-לילה ובעזרתה קבלתי הבנות וטיפול בהולמות. ואתו בא השינוי, חזרתי למיידעים חזרתי הביתה והצלחתי סוף סוף להכיל את האהבה הטוטלית.

החזרה הביאה לחבירה לזהות הרוחנית שלי,

בא בי חופש וזרימה מרחב וזמן לנצל למהות משרתת וזה היעוד שאותו אני מבקשת להביא ליעד להגשמה, להוות מורה ומנחה

וזאת האמת המוחלטת שלי השירות השליחות מהות חיי להביא את האור, לחבר את הכלל לאור, לאחד.

שיבואו ויחברו מתוך בחירה מתוך רצון, מתוך ידע וידיעה כי האור הוא הכוח הוא הכול והכול בו. מעיין החיים.

ולדעת כי מתוך אותה בחירה קיימת המשכיות לנו האנושות בהולמות לעלות ולגדול ולגלות כי קיים עוד המון המחכה לגילוי.

אני מודה לבריאה "לאנו האלוהים", לקריין והמשפחה למועצת ה-12 לאל אלינוס, לחבריי למעגל ותודה לכם לילה ומשה.

"אני אידה אסיא, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



הכול התחיל ביום בהיר אחד כאשר יצאתי בבוקרו של יום לצעידה היומיומית הרגילה שלי, אני צועדת בשלווה ובראש נקי ממחשבות. ולפתע,

תוך כדי הליכה, מבלי לדעת איך ולמה, הציפו אותי געגועים. מעין כמיהה למשהו לא ידוע. מעין רחמים עצמיים שאפילו הביאו אותי לדמוע. למה? מה קורה? לפתע הייתה התבהרות והחלו לחלחל אלי הבנות... נשאתי עיני לשמים ויצא מפי מלל שהביא משמעות לכל ההרגשה הזו: "אני רוצה להשתייך לקבוצה שבה האהבה, השלוח והרעות תהיה חלק מהווייתה". שהנושא המשותף אשר לה ינתב אותה ללא אגו וללא הישגיות. אני מבקשת שהמנחה של אותה קבוצה יבוא מתוך האמת, מתוך ניקיון, מתוך אמונה צרופה שתתקבל עלי ותחלחל דרכי ותגרום לי להתרגשות. כל זה התממש אחד לאחד ובזמן קצר מאוד, כאשר הגעתי אל לילה והחילותי ללמוד את המיידעים. היום בדיעבד אני יודעת שחברתי אל קול הנשמה אל הקול הפנימי שהנחה וכיוון אותי למלא את רצונה של הנשמה...

הלכתי בעקבות אותו קול ולא התחרטתי. ההתחלה לא הייתה כל כך חלקה. היו קשיים והיו חריקות. מאחר והמודעות שלי עדיין הייתה בחיתוליה, חשבתי לתומי אם אני לומדת מודעות, הקלות, הבריאות והניסים יזרמו לתוך חיי. הלא יש לי ערוץ פתוח אל הבריאה!!! עד שיום אחד הלכתי לתיקשור פרטי אל לילה וחטפתי מהאלוהות את מה שנקרה בלשונו את "הבומבה". זה היה בערך כך: "תפסיקו לנפנף בלימודי המודעות כאשר אתם נתקלים בבעיה. הפנימו את העובדה שהמיידעים הם לא ניסים ונפלאות, הם כלים שנועדו להבנת החיים שלכם. להבנת החוויות שלכם. ככל שהמודעות שלכם תעלה וככל שתכילו יותר ויותר הבנות יתחולל שינוי לתוך חייכם. וככל שתיישמו את השינוי הזה אל תוך המציאות שלכם ותלמדו ממנו את מוסר ההשכל, לא תסתחררו יותר בחוויות דומות, מאחר ולמדתם את השיעור".

אחרי התיקשור הזה החילותי להתבונן יותר בדברים שקוראים ולנסות להבין מה כל דבר משקף לי. מה השיעור שיש לי ללמוד מאותה השתקפות. למדתי לשים לב לתמרורים ולעצור לפני שמגיע הצבע האדום שיגרום לי לעצירה של הלבם זעזוע. וראו איזה פלא! לא היה יותר מקום להתקרבות, לא היה יותר מקום לרקיעת רגליים, כי הבינתי סוף, סוף שאני זו היחידה האחראית לתסריט חיי. ואני זו השולטת בהם, לא הגורל ולא המזל קובעים איך ייראו חיי. כל מה שקורה לי בדרך הם יציר מחשבותיי ורגשותיי, הבנתי סוף, סוף שהכול תלוי בי. אני הבמאי ואני השחקן ואני התסריטאי ועלי, עלי בלבד ועל כתפי בלבד מוטלים ההצלחה והכישלון של אותו סרט.

בעקבות המודעות וההבנות שקיבלתי, הן דרך "אנו האלוהים" והן דרך קריון והן דרך מועצת ה-12 והן דרך אל אלינוס בידי הבחירה לנתב את ספינת החיים היום אל חוף מבטחים. אכן יש חוקים בבריאה ויש גם הרמוניה ביקום וככל שנדע להתחבר אליהם ונזרום איתם נדע למגנט אלינו את כל הנחוץ לנו. תודה לך בריאה יקרה על המחמאות ועל החיזוקים והאיכויות והעוצמות שהבאתם בנו. תודה לך על שהדגשת את הכוח האלוהי הבורא, הגלום בנו ועודדת אותנו להביאו לביטוי. תודה שהצבעת עלינו כעל נזר הבריאה כעל זיו ותפארת האל והאצת בנו להביא איכות זו לתוך חיינו. ותודה ללילה "הצינור" הנקי המסור והאוהב אשר מהווה לנו דוגמא ומודל לשליחות של מסירות דבקות ומעל הכול ענווה אין סופית.

"אני, הניה, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



אימא יקרה,

אימא, לא רק שהינך "צינור" להעברת המיידעים בבריאה, זכיתי! - ניתנה לי הזכות להיות בתך וחיי השתנו מתחילת דרכך.

וכך הרגשתי גם אני, שאני עולה ומשתנה את אט במהלך השנים. אני, מקבלת המיידעים ומשתדלת ליישם, ודברים בחיי באים מתוך הקלות.

ודאי שיש גם קשיים,

אך אני מבינה מהיכן הם נובעים ומדוע הם קורים, וכך קל גם לי לפתור הדברים.

למדתי את חשיבות ה-מילים והאנרגיה שהם שולחים.

למדתי הסבלנות ו-סובלנות, מהי,

וכן להקשיב ל-"קול הפנימי" ולהדרכה שמכוונת אותי.

למדתי אחריות מהי, ואיך להתגבר על פחדים מתוך אהבה, נתינה וטוהר הכוונה.

קבלתי כלים מ-אנו האלוהים, קריון ומשפחתו, מועצת ה-12 ואל אלינוס אשר אני משתמשת ומשפיעה על צביר המשנה שלי, הכל מתוך הקלות, והאוויר הגדול ביותר שזה עובד ואני מקבלת את התודה והערכה.

לסיום זוהי סוף תקופה שבה הבריאה אותנו ברכה, בהכלה, טיפול ותמיכה.

ותודה לבריאה שזכיתי להיות בתך ושתמיד את לצידי בכל רגע ורגע ושומרת על כולנו מכל פגע.

אוהבת אותך הכי בעולם, הניה וינברגר.

"אני, עידית בנימין, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



לילה / לאה יקרה,

האור שבדרכך, הביא את הנס לחיי

לפני שהתחלתי ללמוד את "אנו האלוהים", קריון, מועצת השתיים עשרה ואל אלינוס, הייתי אדם ללא מודעות, ללא אחריות, עם אגו לא מאוזן שלא הבנתי את יעודי ואת תוצאות הבחיר"ה בחיי, ונהגתי מתוך מה שנראה לי נכון באותו רגע בהשפעתה של הסביבה המאוד ארצית: כאשר אחד מהם היה להוריד את ההיריון הראשון, שלא הייתה לכך משמעות בעיניי... מאוחר יותר לאחר שהתחלתי להתחבר לחלק הרוחני שבי והתחלתי ללמוד את המיידעים, התחלתי להבין את מהות החיים, שדבר אינו מקרי ולכל דבר יש משמעות עמוקה שאותה צריך לבחון באחריות רבה. וכך לאחר שתקשרת לי את "אנו האלוהים" בהיריון של אור, הבנתי שניתנה לי הזדמנות שנייה על ידי הבריאה ועל היותך **האחת** שחיברה אותי אל האור.

ולכן יקירה, בזכות **אורך הרב והטהור, המוקרן עד אין סוף**, הסובלנות, האהבה היושרה והנתינה האין סופית שהענקת לי ולמשפחתי, הארת את חיינו בשמחה באושר, באהבה טוטאלית, במיידעים אין סופיים, בחוכמת הנסתר אשר פורץ במלוא עוצמתו בדרכינו זו, השזורה בדרכך האלוהית והמוארת.

ועל כך אנו מודים לך מקרב לב, באהבה טוטאלית אין סופית ממני ובני משפחתי. תודה, תודה, תודה

"אני קרן עזר אל, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



כל מילה בכותרת זה מהווה עבורי משמעות, צופן וכוח בורא. האני שבי הוא הקול הפנימי, הכוח הראשוני אליו התוודעתי ועליו קיבלתי אישור מהבריאה לדעת אהבה והקשבה עצמית, לחבור לאמת ולנכון עבורי ועבור סובבי כתוצאה מכך שהקשבתי לעצמי, ולחבור לייעוד שלי בכל רגע בחיים. הידע האדיר שקיבלתי בתהליך של "חיבור למודעות על", "תודעה במרחב ובזמן", "כוח העל לשרת" ו"שמחה לבטא שירות" הינם הידע של החיים, כל מה שביקשתי לעצמי מאז ומתמיד.

עוד בהיותי ילדה קטנה ידעתי שמהו גדול יקרה לי בחיי, תמיד הרגשתי שנועדתי לגדולות ותפקידי בעולם הוא חשוב. כילדה ההרגשה הייתה של כל יודע וכל יכול, לעצמי דיברתי עם אלוהים כל הזמן וידעתי שאני "יודעת הכול", עם השנים ההרגשה קצת נעלמה והייתה תחושה של חוסר בחיי. כשהתחלתי ללמוד את המיידעים הבנתי שזה מה שחיפשתי וחיכיתי לו כל חיי. סוף, סוף אינני חסרת אונים מול המתרחש, כעת אני משפיעה, אני משנה ומשפרת את עולמי, ועוזרת אפילו ברמת האנושות כולה דרך הטיפולים היום יומיים שאני שולחת. התחושה היא של חיבור לשליחות, שלמות, ומקור בלתי נדלה של כוח ידע והבנה.

ההשראה הגדולה שלי היא לילה ברזסקי, אשר אליה אני נושאת עיני וממנה אני לוקחת דוגמא לאמונה הבלתי מעורערת שלה בכל מצב ולנתינה האינסופית הקיימת בה. וכמובן, אותם מיידעים ותדרים אשר ירדו דרכה בתקשור חיברו אותי ליכולות שלי לברוא מציאות ממקום מודע, ללמוד השיעור ומתוך הקלות, להיות בריאה כל הזמן כי יש בי הכוח וההבנה, להרגיש טוב ואור עם מי שאני, ולהסיר את הקליפות שלי כדי לחיות ב-הכי הרבה אהבה שאני יכולה לקבל ולתת. ותמיד יש עוד, וטוב שכך. אני מקווה שאוכל יום אחד להוות כוח אמונה והשפעה לאחרים בדומה למה ש-לילה מהווה עבורי, ומקווה שכל מי שעבר בדרכי ונחשף ליכולות שגילתי כמנחה הושפע מהן לטובה ושינה את חייו כפי שחיי השתנו ללא היכר.

אני אדם שמח, והשמחה אכן מהווה בי את מהות חיי, וכל דבר שקורה סביב תמיד קיימת בו גם שמחה, ותמיד יש בי היכולת לראות ולחבור לאור שבמצב ובתוכי. היום לאחר התהליך הזה יש בי ממש תשובות להכול, בין אם הן באו דרך הלמידה שבתהליך או דרך החוקים הקוסמיים העונים על ההתנהלות האנושית כולה, ובין אם התשובות באות מעצמי, מהחיבור להדרכה לתקשור ולאני הפנימי שלי.

עברתי כברת דרך ארוכה שבה אני באה להנחיה בהסתכלות של שליחות ויודעת שתלמידים באים ללמוד רק בשביל עצמם ומכבדת את התהליך האישי של כל אחד מהם, יחד עם היותי נאמנה לאמת ואומרת אותה גם לאלו הטועים בדרך אם יש בכך מהות. אני גאה ואמיצה בהיותי שליחה של הפצת המיידעים ויודעת שזו רק ההתחלה ועוד שנים רבות לפני להתפתח ולהוות לאחרים דוגמא ניצחת שכל אחד יכול לחבור לאמת זו ולשנות את כל מהלכי חייו כתוצאה מכך, כפי שאני שינית.

הכלים והטיפולים בהם אני משתמשת ואותם רכשתי מהבריאה דרך לילה הינם קלים לשימוש ועוצמת השפעה רבה ומהירה, ולכן אין בי צורך להוות חולי מכל סוג שהוא. כל שיעור וחוויה שאני לומדת וכל אתגר שבא בחיי עובר דרך אותם כלים ומהווה בי שינוי כי אני משכילה להבין מה הלקח והמסר ויש לי הכוח לשנות את האופי שלי, את ההתנהגות שלי, את התגובה ואת יכולת ההכלה שלי. בכל רגע בו אבחר- אהיה ברגש גבוה ואהבה, אחשוב נקי ומואר, אקבל מתוך המהות את העומד בפני ואתן מכל מה שיש בי על מנת לתרום לסובבי. והבחירה שלי היא קוד מרפא- בריאת חיווי יש רצון התמרה דרכה אני יוצרת את החוויה ומתמירה אותה ואת עצמי בכל רגע בחיים.

גם לכוח האותיות והשם שלי חברתי דרך המיידעים ואוכל לסכם זאת דרך הכוח המניע של שמי האות ק'- הינה כלי קיבול – קיבול אשר יכיל מצורך העוד, כלי קיבול אשר בו להניע את התהליך קדימה מצורך, קדימה ולא להוות עצירה. ואני אכן כזו - יש בי יכולת אינסופית לקבל ולהכיל, ואני תמיד נעה קדימה, ומתוך הגילוי שבא בי דרך המיידעים- אני כל הזמן מתקדמת בהבנה, ביכולת וברגע שהבנתי התקדמתי למקום חדש. העוצמה היא אדירה. ואכן כאשר ונעתי קדימה – זהו כוח אשר בו אותו קיבול יניע את כל האיכות אשר בו לבטא הקלות - לבטא קלות בתהליך, ובדרך, ובעשייה, ובמהות וכן הלאה - וכן הלאה. אותו כלי קיבול הינו כל הקבלה אשר לי ואשר אין בו ביטול עצמי. וכל פעם שלא הערכתי עצמי מספיק - למדתי ואני לומדת לא לבטל את עצמי ולהפיץ את האור מתוך

היותי כלי קיבול אשר נע כל הזמן, ואשר מכיל אמת וכוח בורא. והאות נ' - הינה הנכונות של אותו כוח אלוהי לבוא לביטוי מתוך הנכון והאמת לשרת. נכונות אשר כל הזמן קיימת בי לבטא נחישות ולבטא אכן גם נוכחות מתוך אותו כוח בורא אשר הינו נושא. וזכיתי לכוח זה ולנוכחות אשר שיש בה אור והקרנה דרך החשיפה של אותו גלום אשר בי- הפוטנציאל והשליחות למימוש. (הידע על האותיות נלקח ממפגש 111 במיידעים של אל אלינוס)

דרך זו הינה עבורי צורך נשמתי עז אשר לעולם לא יקום הדבר אשר יזיז אותי מהשליחות שלי לבצע נאמנה- נאמנותי לבריאה ולהיותי חלק ממערכת אשר תפקידה להתמיר את הצביר והאנושות. ועל כך אני מודה ללילה מקרב ליבי ונשמתי, גודל הוקרת התודה והאהבה הינם כגודל ועוצמת התדרים עצמם, וכל מי שחבר ויחבור לכך יודע שזה אינסופי. תודה, בהמון אהבה!!! ותמיד כאן לכל מי שזקוק לעזרה ולהבנות. קרן עזר אל

"אני, שמעון חיים, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



ל-לילה ומשה היקרים

חמש שנים ויותר אני לומד ומכיל את המיידעים, דרך לילה אשר שימשה "צינור" לתיקשורים. אט, אט הרגשתי שמשהו אכן משתנה, ה-"אני" הפנימי מתאחד ומתהווה.

קיבלתי יכולות ריפוי, לעצמי ולאחרים, קיבלתי גם עוצמות, איכויות דרך כלים ותדרים. הגעתי לתובנות ופענוח "השיעורים" והצלחתי להתגבר על הרבה אתגרים.

התחברתי לרגש הגבוה, שהפך אצלי לדבר קבוע. מלאתי את עצמי בשמחה ובאהבה והפנמתי את הצורך בקבלת האחר והכלה.

עם המון סבלנות וסובלנות, חשתי כי הזרימה באה בקלות. התחזקתי כמדריך ושליח בבריאה



והמודעות אצלי, הפכה לחלק מן ההוויה.

קיבלתי עוצמות ויכולות,
הן דרך הידיים והן דרך המחשבות.
כעת אני מעביר לאחרים
מקרין ומשדר זאת לרבים.

אז תודה לכם, לילה ומשה הנהדרים,
שידעתם להעביר בנועם את המיידעים
תוך פתרון ויכוחים ומשברים,
ותודה נוספת לאשתי רונית שגרמה לי להגיע עד הלום
ונתנה לי להבין שזה לא חלום.

יחד איתה אני מנחה המיידעים
מרפא ועוזר גם לאחרים.
מבין את השליחות בבריאה
ומתמיר אחרים בהבנה ואהבה.
בחיבוק גדול של אהבה ותודה שמעון חיים

"אני, אליאני (הדס) קפל, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



דרך ארוכה עברתי עד שגיליתי את נתיב האור, שאותו בחרה נשמתי. גם
כאשר דהרתי בנתיב כדי להספיק להשלים את כל אשר חשבתי
שהחסרתי, עדיין נתקלתי במהמורות ובמכשולים. אך הפעם האמנתי,
שייקרו בדרכי מדריכים ומלאכים כדי להושיט לי יד.
ואכן הם הגיעו אליי בדמות אדם, בצורת תמרורים וכיווני דרך כדי להצביע
ולהראות לי את השביל הנכון לי. הם היו לצדי כאשר נפלתי, ותמכו בי
כאשר נזקקתי.

כאשר התחרשתי לחלוטין היו שם בשבילי התלמידים, המשפחה,
המטופלים והחברים. מהם נבעה עוצמתי הפנימית. הודות להם ידעתי,
שאני בעשייה מוארת ובדרך הנכונה לפסגה.

ידעתי, שכאשר אכבוש את ההר הזה אהיה אדם אחר, טוב יותר, מצויד
בידע נוסף, בתובנות שונות, ושוב אהיה בדרך לפסגה אחרת מתוך
הידיעה, שהנשמה איננה נחה על זרי דפנה. תמיד יש פסגה חדשה
לכבוש... צריך רק לרצות ולהתחבר אל האור.

לאחר שנותחתי חזרתי לשמחתי למשפחת השומעים.
הדס קפל

"אני, דורית רוח בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



נתבקשנו במפגש 112 לבוא למפגש זה – מפגש 121 כמנחים וכמורים ולהציג בפני "בן האלוהים" את כל הידע שצברנו, ואשר הוכל בנו ואת הכוח הטמון בנו.

נציג את היעד והיעוד שלנו דרך אותיות השם כפי שקבלנו מאל אלינוס ונראה את השינוי שחל בנו במהלך כל ה- 250 מפגשים מאז "אנו האלוהים", דרך קריון, דרך מועצת ה-12, ואל אלינוס.
ואלה דברי:

כנשמה אשר סיימה גלגול קודם בשואה, בחרתי להיוולד בקיבוץ לזוג הורים ניצולי שואה, שם באותה עת לינה משותפת, כך שכבר מינקות למדתי לסמוך רק על עצמי ולקחת אחריות על ההתנהלות שלי.

בחרתי לי לחוויית חיים זו את השם **דורית** ולא בכדי:
ה- **ד'** נתנה לי את הדרך ואת הדבקות במטרה לפתוח דלתות, איכויות אלו סייעו לי רבות במהלך חיי ובתפקידים השונים שמלאתי.

ה- **ו'** נתנה לי את הוודאות ואכן במבט לאחור כל ההתנהלות שלי תמיד הייתה צריכה את הביטחון שבוודאות.

ה- **ר'** נתנה לי את הרֵאָיָה ואת הרֵאָיָה, ואכן הייתי צריכה מתוך הוודאות את הרֵאָיָה לאמת ואותה רֵאָיָה אפשרה תהליך זה.

מה- **י'** לקחתי את היסוד, את הכוח היוצר ואת היציבות והיצירה בהם אותו יופי מוכל.

מה- **ת'** קיבלתי תשובות לתהליכים כמו גם את התובנה להבין.
כבר מגיל צעיר הבנתי שיש דברים מעבר להבנה וליכולת המנחים אותנו ביום יום. פניתי לאסטרולוגיה, לנומרולוגיה, לביו-אנרגיה ולרייקי, המענה וההבנות שקבלתי היו חלקיים, גם קבוצת ה- חמש אשר נתנה לי מקפצה רצינית לא נתנה מענה שלם.

פניתי למתקשרת ידועה וזו טענה בפני כי אין לי צורך ללמוד ידע נוסף והכול טמון בי, אחרת טענה כי מדריכים רבים מנחים אותי אך המסך עדיין לא הורם והקשר שלי איתם לא היה מלא. פעמים רבות נתקלתי בשאלה מנין לך ההבנות והידע, והאמת אז עוד לא ידעתי ובעצמי תהיתי מהיכן.

יום אחד לפני כשבע שנים נוצר הקשר עם אישה מופלאה בשם לילה ברזסקי, כעבור זמן קצר הוזמנתי לשמוע "מבוא" לקראת מיידעים אותם עומדת להוריד בתקשור ישיר.

באתי "נכווית" ומאז אני כאן ואין לי כוונה ללכת לשום מקום אחר. התחושה – הגעתי הביתה, למקום מחבק, למקום מכיל, למקום אוהב. ההתרגשות הייתה גדולה, הכוונה לא רק מבחינה פיזית שאין ספק שזו התחושה אצל לילה אלא ובמיוחד מבחינה רוחנית.

כאשר למדנו את "אנו האלוהים" השיעורים היו מעצימים, יכולת הראיה

העל חושית הלכה וגברה וככול שהתקדמנו במיידעים חסימות הלכו ונפתחו, התחלתי להבין תהליכי חיים שעברתי כמו גם אלו של הסובבים לי ולהביא בהם ההבנות תוך שאני מאמצת התנהלות על פי ההבנות שהתקבלו.

כאשר למדנו "תודעה במרחב ובזמן" שהגיעו מקריון שמחתי לטייל במרחבים השונים. עוד הבנות התקבלו והטיפולים שעד אותו שלב היו דרך "עץ הספירות" שזדרגו ל"מרחב הריפוי הבריאתי". תוצאות לא אחרו לבוא כמו גם הקלות שבטיפול.

כאשר מועצת ה-12 באה ובנתה בנו את "המרכז" שבמוח ימין ראיתי את "המרכז" כמו שעון שוויצרי משוכלל, ויחד עם הסר"ק אכן המחשבות שנהגנו לשלוח אכן נשלחו באותו דיוק כמו אותו שעון, ושוב שדרוג של אותו טיפול וקלות רבה יותר.

כאחת שתמיד צריכה לדעת מראש מה הולך להיות מתוך ה-ו' שבשם המביאה את הוודאות, כאן כל שבוע היווה הפתעה חדשה ותמיד הצפייה אילו הבנות ותובנות נקבל.

התחלתי לטפל עם הכלים החדשים שקיבלנו ובהמשך גם ללמד, ראיתי השינוי שחל במטופלים כמו גם בתלמידים ותוצאות לא אחרו לבוא. בהמשך הגיעו "החוקים הקוסמיים" אותם הביא שליט העידן החדש אל אלינוס.

הבנת החוקים אינה קלה לעיכול, וכאחת שעסקה בתחום המשפט התחלתי להבין את הסיבות להתנהגות והתנהלות של בני אנוש.

תפילתי כי יבוא יום בו יפתחו ויסקימו לקבל את כל ההבנות שהתקבלו ולשנות מהתנהלותם מתוך ההבנה מה הנזק שהם גורמים לעצמם כתוצאה מהתנהלות לקויה זו. במפגש 75 בספר השמיני עמוד 91 אומר אל אלינוס: **"כי וכאשר תכירו את אותם אלו חיים אשר היוותם לפני הכרה בכם של אותם מיידעים, אכן הייתם אבודים מצורך אותו תהליך להכיר באותה מודעות"**.

רוצה אני לציין כי האש תמיד ניהלה אותי, כאחת אשר בחרה להיוולד ג'נג'ית וביום הראשון לחודש במזל האש, למדתי לנתב את אותה אש לעשייה הן מקצועית והן בחיים האישיים, כאשר קושי כזה או אחר בחיים האישיים או המקצועיים היה מוביל בעבר לעצירה עד כדי יעבור זעם, הרי שבעקבות למידת המיידעים הפנמתם והכלת האיזון שהגיע עם התדרים, חל בי שינוי אשר הביא לאותו שקט פנימי, לסבלנות רבה יותר לתהליכים כמו גם סובלנות מול אלו שעדיין לא הפנימו ידע והבנה.

לסיכום הייתי רוצה לומר כי אכן אותה התלבטות וחוסר הבנה של תהליכים בראשית דרכי, הובילו אותי דרך המיידעים לאיכויות שלא יסולאו מפז.

רואה אני את היעד והיעוד אשר טמונים בשמי להיות מורה ומנחה, לסלול הדרך ולפתוח דלת לכול המבקשים הבנות אלו, להביא בהם ההבנות מתוך הוודאות דרך הראייה והראייה, ליצוק בהם יסודות, להביא בהם את היציבות ואת הכוח היוצר דרך ההבנות, ולתת בהם את היופי והיצירה כמו גם תשובות לתהליכים ותבונה להבין.

כאשר אני אומרת "הם" הינם אותם אלו אשר יחברו למיידעים אלו, וכמה שיותר אנשים כדי שיוכלו גם הם לפתוח דלת ולסלול הדרך לאחרים, כמו גם הרחבת היכולת שלי לעשות העוד, לתת ולתרום לאותם אלו.

לסיום רוצה אני להודות לאישה מופלאה בשם לילה ברזסקי שהייתה לי

הזכות הגדולה לפגוש אותה וללמוד ממנה על טוהר ויושרה, על דרך ארץ צניעות וענווה ועל שהייתה לי מורה ומנחה בדרך, ועל שהסכימה להוות כלי להורדת איכויות ותובנות לטובת כלל האנושות. תודה רבה !!!
דורית רה

"אני יפה אגמון, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



לבריאה ואחותי היקרה לאה, חמישים שנה חוויתי חוסר בטחון, חוסר אהבה עצמית, חוסר אמונה, פחד, כעסים, עצב, בדידות והרבה בלבול. עברתי דרך שליטה, וויתור, השפלות, אונס, התעללויות והטרדות. חוויתי לא פעם את הרצון והניסיון למות. ברחתי לארץ רחוקה והתמודדתי עם בדידות, לידה ותינוק שנצרך ניתוח יומיים לאחר לידתו. שרדתי בגידות שקרים מניפולציות תככים ועוד. סבלתי מאלרגיות, גירודים, דלקות פרקים, דיכאונות ומחלת כבד. חייתי כמעט יובל בצל, בייאוש, בעצב ב-לרצות אחרים, אך תמיד הייתה הבנה וידיעה פנימית, לא מוסברת משהו, שאי אפשר לחמוק מהחיים ואני יכולה וחייבת לשרוד. ואז בזכותך לאה, בזכות כל הידע שהורדת, בזכות האהבה, ההבנות, הטיפולים, הכלים וההתמדה, הרגשתי שהבריאה כולה מרימה אותי, את בובת הסחבות שהייתי. הם ניקו, טיהרו, יישרו, עיצבו, העצימו, איזנו, קיבעו, ליטפו, אהבו ועוררו בי את הרצון לחיות, להרים הראש ולעשות. אט אט ראיתי את השינויים שעשיתי. היום אני מרגישה צעירה, יפה, חיונית, חכמה, בריאה יותר משהייתי צעירה. אני יכולה לעמוד זקוף ולהגיד באמונה ובביטחון את כל מה שלימדתם אותי ולמדתי. אני יכולה לקום בבוקר ואפילו שאני לבד, להרגיש שעולמי הפנימי יכול לפוגג את הבדידות. אני יכולה לסמוך על עצמי ולהרגיש מוגנת, נתמכת ויציבה ויהי מה. אמרתם שאני בגלגול 7. מן הסתם הנשמה שלי חזקה דייה כי לקחתי על עצמי חוויות קשות ותיקונים רבים. פעם הייתי אומרת, למה לי מגיע לעבור את מה שעברתי? והיום בזכותכם אני אומרת, זכיתי, כי מתוך הניסיון והטעויות שעשיתי אני יכולה לעזור ולכוון את אלו הבאים אלי. ועל כך ועל דברים רבים ונוספים ברכתי ותודה. עשיתי דרך כבירה בעזרתך לאה ובעזרת הבריאה אך הדרך לשלמות ארוכה ואני כמו כולנו רוצה העוד, ואעשה כל שצריך כדי שנמשיך ללמוד. אמרתם שתברכו אותנו, ומתוך שכך ארצה עזרה בלקרב אלי זוגיות נוחה טובה ומאושרת. ארצה עזרה לקבע ולהקרין את הנשיות והרוך שבי על מנת שילדי יתחברו לגבריות לאחריות ולאחדות ביניהם. ארצה עזרה למשוך את אלו אשר יבואו אלי מתוך שמחה ללמוד את המיידעים שלכם. וארצה את היכולת לתקשר עמכם יותר מאשר לקבל הבנות...ואהיה לנצח בהודיה. תודה. יפה

"אני אביגיל סולמי, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



לילה יקרה,
אני רוצה לומר לך תודה ומודה לבריאה שניתנה לי הזכות להכיר אותך.
לילה כולך נפלאה שכולה אור!
נפגשתי איתך בתקופה לא קלה בחיי, ובזמן הנכון.
בזמן הזה עברתי משבר בנישואים עם פגיעה נפשית ופיזית.
תודה לך שהינך כמו עמוד התווך לצידי בתקופה שבא נזקקתי לך.
קיבלתי ממך תובנות שעזרו לי לנהל ולהתנהל ממקום חדש מקום של
אהבה שמחה עוצמה וביטחון.
תודה לך שאת תמיד לצידי בכל זמן, באהבה מחזקת ומאזנת אותי.
תודה לבריאה ולך על כל המידעים שעוזרים לי להתחזק ולחזק ואני תקווה
שלא יגמרו.
ולך משה תפקיד גדול ותודה גדולה שאתה יד ימינה של לילה - ישר כוח!
אוהבת אותך לילה יקרה.
אביגיל סולמי

"אני גילה מושקוביץ, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



לילה ומשה שלום,
חירות, אחת התובנות שקיבלתי מיני רבות, גדולות ומהותיות וברצוני
לגעת בה הינה החירות - החירות להיות אני עצמי, לחירות הזו אין קשר
לחירות חיצונית, גם אדם הכבול באזיקים יכול לחבור אליה.
חירות היא תופעה פנימית, היא הכרה, יכולה להתקיים בכל סביבה.
היא מתקיימת כאשר אדם מעלה את מודעותו יותר ויותר ואז, ברמות
מודעות גבוהות, נעלמת לה ההשתוקקות לחירות מהחוץ, והאדם
מקבל חירות פנימית, מרגיש מסופק. החירות הפנימית מאפשרת
ומספקת הזדמנות שהייתה בהישג יד ורק עתה נחשפה, לעשות כל מה
שהינך רוצה, לעשות מתוך ידיעה פנימית.
אחריות וחירות הולכים יחד, אם לא ניטול אחריות איננו יכולים ליהנות
מחירות. חירות מתוך מודעות אין בה פחדים. האלוהות נמצאת בהווה,
חירות מתוך מודעות, היא להיות בהווה, ומי שנמצא בהווה יודע איכות
מהי.

אדם עם חירות פנימית, יכבד את החירות של אחרים. אנחנו חיים בתלות, חיבור ובאחדות הדדית עם נשמות אחרות, עם עצים, בעלי חיים וכו'.

לסיום: להאמין בעצמי ולהיות בחירות פנימית משמעה: "להדליק את השלהבת בתוכך". (ולא בכדי הסיכום הוכן לחג האור, חג חנוכה ולסיום המפגשים).

תודה לך, לילה, על תובנות אלו ורבות אחרות שמאירות לנו את הדרך.

ממני, גילה מושקוביץ

**"אני, מיכל נתיב, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":
ואני הווה מהות חיי בשמחה!**



מאז שאני זוכרת את עצמי תמיד רציתי לדעת. מה לדעת? לא בדיוק ידעתי להגיד, אך הייתה בי תחושה מאוד מתסכלת שאני לא זוכרת. הייתי מתעוררת באמצע הלילה מתוך צער עמוק מלווה בבכי שיש דברים שאני יודעת אך אני פשוט לא מצליחה להיזכר מה הם.

כשהתחלתי את התהליך ברמה הראשונה "אנו האלוהים – חיבור למודעות על" הבנתי שהדבר הזה שלא זכרתי, קיים במיידעים הללו. הרגשתי שהגעתי הביתה, שלווה ומסופקת וכמובן כשאתה בבית אז הכול מוכר, המיידע התיישב לי לתוך החללים החסרים והרגשתי שאני הולכת ומתמלאת, ממש פיזית, כמו להשמין מנחת. הרגשתי שאני גדלה וגדילה זו באה לידי ביטוי בכל תהליך הקשור אלי בחיי היום יום, החל מהדבר ה- לכאורה פעוט של להגיד את דעתי וגם לעמוד מאחוריה ולא להיבהל כשלא כולם מקבלים אותה וכשלא תמיד יש הסכמה ועד למקום שבו יש בי את היכולת לשנות ולהקל על תהליכים שאני והסובבים אותי עוברים.

התחלתי לתקשר וקבלתי יכולת ריפוי מדהימה והבנות נרחבות על תהליכים שאני, משפחתי, האנשים הסובבים אותי והעם שלי עוברים.

אני יודעת היום בוודאות שאני זו שיוצרת את מציאות חיי ולא גורם חיצוני. כל מעשה שאני עושה מוביל אותי ליצור מציאות טובה יותר עבורי ועבור הסובבים אותי.

אני מבקשת להעביר ללילה את תודתי על הדרך שהיא עברה שהיוותה עבורי השראה ונתנה בי כוח ואת אהבתי הרבה אליה כאדם הראוי להערצה ולחיקוי.

אני מודה באהבה עמוקה לקבוצת "אנו האלוהים", קריון ומשפחתו, מועצת ה-12 והאל אלינוס על כל התדרים, העוצמה והאהבה שהכילו בי.

מי ייתן וכל אהובי יעברו את התהליך הזה ויגיעו הביתה.
באהבה רבה, מיכל נתיב

אני, מירי תדמור, בחרתי במהות האור לשרת דרכי:



נכנסתי למיידעים מבלי להבין לאיזה תהליך פתחתי דלת.

בשלב הראשון חיברו אותי לאני, לעצמי שלי ומאותו רגע האני והעצמי התחברנו. כך התפתחנו התעצמנו והבנו מחדש את כל תחומי החיים דרך "מודעות העל".

הרגשתי איך בונים אותי מחדש שלב שלב, עברתי את התהליך בהתרגשות גדולה. התקדמנו בתהליך וחברנו לקריון ומאז אנחנו לא נפרדים, הוא תמיד איתי בכל מצב לעזר.

הביטחון גדל, האמונה התחזקה, והתחושה שהשליטה בידי הסבירה לי את הנאמר במידעים אתם "כל יכול".

ואז נוצר הקשר למועצת ה-12 שחיברה אותי לעוצמה והאיכויות מהאין סוף. זכיתי להרגיש את עוצמת המחשבה, אך בעזרתה של המחשבה אני מפעילה מערך שלם שפועל למען האנושות.

טיפולים אלו חידדו בי את האחריות והמחויבות שלי לשליחות שלקחתי על עצמי.

ולבסוף התחברנו לאל אלינוס שפתח עולם חדש של חוקים קוסמים, מאגר של ידע שחיקק בי את הידיעה שאנחנו והבריאה במטרה אחת משותפת לקדם את האנושות להבין ולחבור למהות החיים.

ומתוך הכך אני שמחה להיות שליחה של הבריאה ולשרת בכל רגע נתון. ולסיום אני רוצה להודות לבריאה ולילה/לאה ומשה שהפכו חלק חשוב בחיי.

באהבה מירי תדמור

"אני מרים כהן, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



מודעות האור

ברצוני לשתף אתכם בתהליך אשר עברתי בשנות הארבעים לחיי.

היה לי עסק שנכשל עקב כך צברתי חובות רבים, נכנסתי לתקופה קשה ומרה והייתי מאד מבולבלת ולא מצאתי את עצמי.

במהלך החיפוש העצמי הגעתי ללימודים רוחניים וכך למדתי את "אנו האלוהים", "קריון", "מועצת ה-12" ו"אל אלינוס".

הלימודים הביאו אותי להתעלות רוחנית מאוד גבוהה, היום אני מאוד מרוצה, אני אחרי כל המשבר הנפשי, את חובותיי שילמתי והגעתי לשיפור כלכלי, הלימודים שיפרו את חיי לטובה ויש בי סיפוק רב ומלאה באושר שאי אפשר לתאר במילים, יחד עם זאת אני מתקשרת ומטפלת ורוצה לפתוח קבוצה ללמד את המיידעים אשר ירדו דרך לילה וכן אני רוצה לומר תודה לכל ההדרכה העליונה אשר מלווה אותי. וכן תודה ללילה ומשה ברזסקי שליוו אותי לאורך כל הדרך.

מרים כהן

"אני רחל ו, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



לפני כ-6 שנים הגעתי ללילה לתקשור. זה היה שבוע לפני שהייתי אמורה לעבור ניתוח להסרת אונה מהריאה השמאלית שלי עקב גידול. בתקשור לילה אמרה לי שאכן יש צורך באותו ניתוח ושהכול יהיה בסדר. הניתוח עבר בהצלחה והגידול שהיה ממוקד הוסר ולא נזקקתי לטיפולים נוספים.

כשבועיים לאחר הניתוח, עם כאבים עזים וחוסר נוחות הצטרפתי לשיעורים של ה"מעגל השני". מיד הרגשתי שהגעתי למקום הנכון. הבנתי הראשונות היו שאני אמורה להיות בשמחה ובאהבה עצמית (שלא מתוך אגו). במשך כל תהליך ההחלמה הזנתי עצמי בהם והייתי בהתעלות. אנשים שבאו לבקרני לא הבינו מה קורה אתי. תהליך ההחלמה שלי היה קצר יחסית לאנשים שעברו תהליך דומה, כך שלא במקרה הגעתי עד הלום.

היום אני יודעת שנשמתי בחרה בשליחות לנתב את האור ולהקרינו לסובבים אותי.

שמי רחל- היעוד שלי על פי שמי הוא לנתב את התהליך מתוך יכולת ראייה גבוהה.

החבירה ליעוד שלי נעשית מתוך כוח הבורא שאני ומיתוך יכולת הראייה הגבוהה. האיזון הדרוש לי (גוף נפש) דרך תהליכי למידה לצורך החוויה ודרך כוח הבורא ממעל ואימא אדמה.

ידע רב רכשתי אשר התמיר אותי ואת המודעות שלי. אני בוחנת באופן שונה כל מצב של קושי בחיי היום יום. הידע שרכשתי יחד עם האיכויות והתדרים, עוזרים לי להתמודד עם תהליכים שונים ביתר קלות וגם מקרינה זאת לסביבה.

החשוב ביותר הוא שאני בוראת את חיי כל יום מחדש.

תודה ענקית ל"אנו האלוהים" ל"קריון" והמשפחה, לשושלת, ל"מועצת ה-12", ל"אל אלינוס" שמלווים אותי בדרך וללילה האחת והיחידה.

רחל ו

"אני, איתן בנדרלי בחרתי במהות האור לשרת דרכי"



"החיווי שבא בי דרך אותם תהליכים שעברתי" הוא:
האמונה המלאה בבורא ובבריאה.
הבקשה: "היכולת לבטא את היעד לצורך אותו יעוד":
א. אבקש לקבל את היכולות, הכוחות והכלים לטפל, לרפא, להתמיר ולהביא השינוי, האחדות והשלום בציבורים רבים ובעם לב.
ב. אבקש לקבל את "האנרגיה המיוחדת" היצרנית להפעלת תעשיות, יצור, לאנשים ועמים רבים ולהביא בהם אושר, שמחת חיים אחדות ושלו.

שמי איתן והאיכויות שלי:
א - אמת, אבחנה ואחדות בכוח הבורא.
י - יקום, כוח יוצר יסודי יעד ויעוד.
ת - תבונה, תהילה, תשובה, תהליכים.
ן - נכונות, נחישות, נוכחות, מופת, העשרה וראייה (אות סופית).
בברכת שמחה לבטא שירות
איתן בנדרלי

"אני מירי רטנצקי, בחרתי את מהות האור דרכי לשרת":



אותן שש שנים של לימודים "חיבור למודעות על", "תודעה במרחב ובזמן", "כוח העל לשרת" ו"שמחה לבטא שירות", יצרתי היוולדות מחדש: לבן אדם מאוזן, מאושר עם שמחת החיים, ביטחון עצמי, נטול פחדים, בריאות שמשתפרת, כוח ההשפעה שמתחזק.

אותה למידה נתנה לי יכולת להתחבר להדרכה מוארת שבאותו חיבור יש הכול יכול.

יש ברצוני לבטא הערכה עמוקה ותודה לכל ההדרכות המוארות שממשיכות להתחבר אלי דרך צינור התיקשור שמתחזק דרך למידה, תודה ללילה מורתי הדוגמה לרוחניות מוארת.

כאשר אני חושבת מה ברצוני לקבל העוד – יש לי הכול.
תבורכו אותי להמשך בעשייתי לחיזוק של כל מה שקיבלתי וממשיכה לקבל
תודה, מירי רטנצקי

"אני רזינה וסקר, בחרתי במהות האור לשרת דרכי"



ב- "אנו האלוהים" התחברתי למהות השמחה ופוגגתי את כל הפחדים בחיי וחזר לי הביטחון והעצמה וכמו כן התקבלו הבנות בקוד השם.

ב- קריון התחברתי "לתודעה במרחב ובזמן" בא מיקוד בעשייה היום יומית,

הבנתי כמה כוח ועצמה טמון בי והצלחתי לפרק מסגרות אשר לא שרתו עוד ובא כושר הביטוי והתבטאות.

ב"כוח העל לשרת" של מועצת ה-12 התגלה אצל בני ערן סרטן רב דומסקומה עם גרורות.

יום אחרי ב- 18.7.07 ערן נכנס לניתוח ובאותו יום התקיים מפגש "פעילות במחשבה מרגש גבוה". כאשר בני היה במצב נפשי ירוד וברגש מאד נמוך, היו איתנו מועצת ה-12 לאורך כל התהליך הרפואי.

היום ערן אחרי המחלה חזר למסלול חיים רגיל וחיי מרגש גבוה.

באל אלינוס – "בשמחה לבטא שירות", חזר לי החופש והחזק בי הביטחון העצמי.

- יעד, היעד שלי ללמד המיידעים ולגרום לשינוי בחיי האנושות כולה להגיע לאמת והנכון מתוך הקלות בחיי היום יום.

תמיד הייתה בי האמונה ובזכות האמונה הגעתי למיידעים.

יש עוד הרבה שינויים וחוויות שאותם לא אוכל לספר על רגל אחת. אני מודה לילה שבזכותה זכיתי להכיר את "אנו האלוהים", קריון והמשפחה, השושלת, מועצת ה-12 ואל אלינוס. ומודה על החוויה והעצמה שקבלתי והכוח שנתנו לי המיידעים.

תודה למשה וחבריי לקבוצה פורצי האור לשרת

רזינה וסקר

מענה וברכה של אל אלינוס לכל הקבוצה

מפגש מאה עשרים ואחד - 21.12.2011



שלום לכם, אני אל אלינוס אשר באתי יחד עם: "אנו האלוהים", קריון, מועצת השתיים עשרה.

ומתוך אותה הכרה אשר לכם, אתם יודעי האור לנתב, אכן אותו "צינור" אשר בו אנו עושים שימוש, הינו כוח אשר בו אותו "אור גדול" מנתב בו מהות לכם לבקש. ומתוך אותה מהות זו לכם להכיל, אכן בורכתם באותו תהליך אשר אותו כלי אשר לכם חבר בו יכולת והכלה לנתב האור בהולמות. ומתוך הכך של אותה הולמות אכן יבוא בכם העוד דרך אותם אלו מיידעים אשר להם, הינכם מבקשים.

ומתוך הכך אכן, הרי לך יקירה, כי וכאשר באה בך אותה ידיעה זו של אותם אלו איכויות אשר ניתנו לך, והינך "צינור" לאותה העברת מיידעים מצורך, אכן הינך יודעת היום להכיל את כל אותה הכרת תודה, דרך אותם אלו אשר ידעו להכיל האור בהולמות. ומתוך הכך לך לדעת, אכן הינך ממשיכה ומהווה התמרה הן בהם והן באותם אלו ממשיכי הדרך אשר לך ולהם להכיל.

ומתוך הכך כאשר ובאה בכם אותה הכרה כי **"אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי"**, אכן כל אותה הכרה זו הינה הכרה מתוך אותה כוונה אשר בה רצון לאותה נשמה לכם לבטא. ואכן כאשר והינכם באים מצורך התהליך והשירות, אכן אותו כוח אשר בא בכם הינו כוח אשר חובר בו האור דרכינו לבטא בכם תוצאה.

ומתוך הכול יכול אשר אכן בא בכם, אכן כול היכול אשר בא בכם הינו להניע התהליך אכן קדימה מול אותה מציאות ומול אותם אלו אשר עימכם. אמונה אשר תחזקכם לחזק אמונה זו גם באחרים.

ומתוך הכך לכם אכן כאשר ואותו רצון אשר לכם בעוד להכיל, אכן הינכם מוזמנים לאותם אלו מפגשים אשר יחוו בכם, כאשר ותכירו לדעת תוכנה חדשה תבוא בכם.

ומתוך הכך אנו נביא בכם את אותה הכרה וזימון זה לכם לדעת ביום אשר בו אותו אור מנתב דרככם, תבואו ב- **12.12.2012** להכיל תוכנה חדשה

אשר תקרא לכם להכיל **"ה-יפה והשלמות בי לבטא"**.

"היפה והשלמות בי לבטא" הינה מתוך כל אותה עוצמה אשר באה

בכם, להכיר את "האני" מול העצמי, ולהכיר את האחדות אשר ביניהם. ומתוך האחדות אשר "האני" והעצמי באו לביטוי חברתם לכוח בורא, חברתם לכוח אשר בו אכן אותו אור מנתב בכם יכולת ועשייה. ומתוך אותה מהות זו, כאשר ולכם הכול ניתן דרך אותה כוונה אשר לנו להביא בכם התמרה, עשינו זאת מתוך אותה שלמות אשר נצרכת לכם גם העוד. ומתוך אותו עוד אשר יבוא, אתם תאירו הדרך לכול אותם אלו אשר לכם חשיבות בה להביא בהם. ומתוך הכך אכן אותה אחריות ואותה מודעות הינה "המפתח" אשר ניתנה לכם, ומתוך הכך אותה אחריות אשר לכם, הינה להביא את האור מתוך ההולמות. ומתוך הכול אשר נתנו לכם, אכן חברתם כאחד מצורך להכיל העוד בהולמות. ואני אל אלינוס, כאשר וברכתי אתכם כול מפגש ומפגש כאותם אלו יודעי האור לנתב, אכן היו אכן אותם "יודעי האור לנתב, בהולמות", ומצורך אשר לנו לברך אתכם, היו מבורכים לאדוני. תודה.

22.12.2011

לכל המצאץ היקר,
אני, ליילה, מודה לכת על הצרה הקסום שצברנו אתמול
היום רביצי. יחד הבנו את צוצמת השליחות דרך האחריות
אשר לה חברנו מצורק ה- צוד שאנו מקשיט.
ואכן אני מודה לכולכת על רצון לה, מאחר ואתם
משפיעים בי מהות לקבל צבורכת את הצוד. ואכן
הבריאה מתמלאת אותי יחד צמכת בצוד תוכנה חדשה
חמישית במספר שתבוא ליילוי ה- 12.12.12 כאשר
הופתצנו משמחה כולנו כי תאריק לה הינו "יום רביצי",
בשבו.
יקירי, תבינו כמה הבריאה מדויקת וכמה מאוננת
מבחנות הכול יכול, אני, ליילתי מט לראות בלוח השנה,
כי 12.12.12 שנה יוט רביצי, הינו בחנוכה ונה "צרה נר
חמישי" של חנוכה. כלומר שנה מהיוט, ונר חמישי מסמל
לנו תוכנה חמישית חדשה של אור, כשמה כן היא "ה-יפה
והשלמות בי לבטא",
אני טאה בכת, אני טאה שהינכת מוקיריט את האיכות
ואת צוצמת המיידיציט ואץ דבקייט בהט באמנה תומכת,
ובאחדות מקשיט הצוד. אני טאה שהתמרתי עצמי ולכיתי
כבר היוט לדצת על ההמשכיות צבורכת, וכי הבריאה
תומכת בנו, באהבתה.
היו בקשר צמי, אשמח לשמוע אתכת, היו באחדות כיוודצי
האור לנתב. אהביט אתכת, ליילה ומשה

23.12.11

מאת - אידה אסיא

עוד יש להוסיף לשמחה הנ"ל את שיר ההלל:



ל- לאתי !

אכן זה היה ערב קסום, שבו כל ישויות האור השכימו קום מרקו עצמם, הברישו שלמותיהם, ואור נגוהות בקע מהם. כולם אצו רצו לתפוס מקום, כדי להיות נוכחיים במעמד של היום. שכן תלמידיך, שליחי שמחה, באו אליך נרגשים ודפים בידם מנחה כתובה הביאו לך של אהבה והודיה החתומים בשמם.

באו לספר לך עד כמה חייהם השתנו, השתפרו ללא הכר, בגלל אותו ידע ובגלל אותן הבנות נפלאות שירדו דרכך. שמעתי קול של כנפיים מתחככות, בשמחה והתרגשות, וקולות של הנאה ושביעות רצון על השינוי באנושות.

שמעתי גם הלמות ליבך שהלכו וגברו עם קולך הנשבר, כי לא יכולת להסתיר את השמחה המהולה בעצב המחר: פרידה מתלמידיך אשר אהבת, חיזקת וחיבקת כל הזמן. עיניך האדומות העידו בך כי זה אינו דבר כל כך קטן.

כי יום רביעי הגדול היה עבורך ולכולנו מקור של חמצן שהתמכרנו אליו מרצון וביקשנו העוד עד שהפך לסימן של חגיגה, התעלות ושמחה כמו אותו המזון, אותו המן.

וכאשר אל אלינוס הודיע על סיום מאתיים וחמישים המפגשים, נותרנו גם אנו מופתעים והרגשה של נטישה הייתה בלבנו בפנים. ראו את זאת כל אוהבינו בבריאה והצטערו על גודל הדאבה, מיד רצו לנחם, לחבק, ולהשפיע עלינו מלא רוך ואהבה. ובישרו לנו על חידוש הורדת המידעים בסוף השנה הבאה.

כן! נשוב ביום רביעי ה-12.12.2012 ותוכנה חדשה תיפרש לפנינו יום של נר חמישי של חנוכה אור ושמחה יקבלו את פנינו. איזה בריאה מדוגמת, איזה בריאה מאוזנת, מדויקת לפנינו, אשרינו שזכינו להיות שליחיה ולבחור באור לשרת דרכנו.

4.1.2012

אני מצרפת גם את חוויותיהם של תלמידיי שלמדו את כל 250 המפגשים, הן בקבוצה או בשיטת ה"מרתון" בהתאם לקצב ולרצון שלהם, ובהתאם ליכולת החיבור וההכלה.

"אני, מלכה אלדר, בחרתי במהות האור לשרת דרכי":



הודיה,

- ל- "אנו האלוהים" - על שהביאו "חיבור למודעות על", תודה.
- ל- קריון והמשפחה - על שהביאו "תודעה במרחב ובזמן", תודה.
- ל- "מועצת ה-12" - על שהביאה "כוח העל לשרת", תודה.
- ל- אל אלינוס - על שהביא את "שמחה לבטא שירות", תודה.

לילה ברזסקי, גברת נכבדה,

ברצוני להודות לך אין סוף פעמים על כל המיידעים שהורדת. עוד מהשיעור הראשון של "אנו האלוהים" ועד השיעור האחרון של אל אלינוס, התרגשתי, התלהבתי כל שיעור מחדש.

במשך כל הזמן של הלימודים, השתניתי לאט לאט מכל המצב שהייתי בו מאז שנולדתי.

דרך המיידעים למדתי איך לחבור לאהבה והבנה, איפה טעיתי כל חיי. איך לחבור לחיובי ולא לתת לאחרים להשפיע או להגדיר אותי ולהיפגע מהם. היום, אני במצב אחר לגמרי ומבקשת להאיר את האחרים שעוד לא הגיעו לאור ולעזור ולטפל באחרים.

אני הוויה מוארת ומחוברת לכוח האלוהי שבי ולאור. אני הווה מהות חיי בשמחה מתוך ההולמות, אני שמחה ומודה לך על כל המיידעים.

אני גאה שזכיתי להכירך וללמוד אצלך ואת בעלך משה, להכיר.

בכבוד רב, ותודה על הכול,
מלכה אלדר, ערד

אני לואיז, בחרתי במהות האור לשרת דרכי



לילה יקרה,

תודה! תודה לך כצינור אור טהור!

התדרים המופלאים האלה שירדו דרכך יצרו שינוי והתמרה באלה הלומדים ולכל הסובבים.

זכיתי לחבור אלייך ולקבל תדרים אלה שבאמצעותם הותמרתי. כפי שהבריאה אומרת **"את יודעת האור לנתב"** כשאני שומעת משפט זה אני יודעת שהבריאה מזכירה לי כל הזמן את שליחותי ואת מהותי. אותה שליחות שהתוודעתי אליה עם כניסת העידן החדש לרמת הכלל. ידעתי שאני בשליחות מטעם הבריאה ובכך עברתי **"בתי ספר רבים"** וכפי שהבריאה אמרה לי **"מספר תחנות"...**

כשהגעתי אלייך הרגשתי שקיבלתי חזרה את האיכויות וכי השליחות צומחת בתוכי וגדלה. המרתון האינטנסיבי שעשיתי בביתך חיזק והעצים את תפקידי גם כמשחזרת גלגולים שזוהי השליחות העיקרית שלי עוד בהיותי באטלנטיס ועוד בזמן שיצרתי חתימה נשמתית עם יהוה ועם אני אל אלינוס להוות ולהכיר את צינור האור הקיים בתוכי.

כמשחזרת גלגולים העוזרת לנשמות להכנס אל נבכי עולם הרגש ולהגיע אל מקור הנשמה וליצור שחרור והתמרה, אני יודעת ומודעת לתדרים העוברים דרכי ואל המטופל ומתמירה גם אותו.

וכשאני משתמשת בתדר **"הטבעה בכפות הידיים"** (אנו האלוהים מפגש 31) אני יודעת שתדר זה מוסיף ומשדרג ויוצר את השלמות של אותה חוויה ואותו תיקון תם ונשלם. הבריאה חזקה אותי ואמרה **"יצרת מהות מתקדמת על פי אותו צו נשמתי חברת אל אותו כלי כצורך נשמתי וחתימה, יצרת חיזוק של אותם מיידעים, קיבלת חזרה כוחות ראשוניים לצורך אותה שלמות"** זה חיזק לי את הידיעה של אותה שליחות הצומחת בתוכי ומתעצמת והופכת לעמוד של אור.

לילה יקירתי, כל זאת את עושה בדרך המוארת המאוד מיוחדת שלך. בצנעה ובענווה, בחיוך ובשמחה, בסבלנות ובסובלנות כשאת נחושה בשליחותך פתוחה, נותנת ומעבירה את כל מה שאת יודעת.

כשהחלתי ללמוד אצלך לא חשבתי על אפשרות הפצת הידע דרך הנחייה שלי. לימדתי שחזור גלגולים פעמיים בשנה ולמדתי על מנת להעשיר את עצמי ולספק את הצורך הנשמתי שלי. והנה מצאתי את עצמי פותחת קבוצה של **"חיבור למודעות על"** של **"אנו האלוהים"** (כמובן לאחר המלצתך החמה) ומעבירה את הידע לתלמידים שהיום כבר הגיעו ללימודים של

מועצת ה-12.

אני רואה את ההתרגשות של כולם ויודעת כי הם מחכים כל שבוע למפגשים ומרגישים את השינויים כל אחד ואחד על פי רמת התפתחותו. וכפי שאת יודעת יש לי מספר תלמידים שגם הם מלמדים את אותם מיידעים. כשאני שומעת מהם את הסיפורים השונים של ההתנהלות היומיומית, אני יודעת שאכן זהו צורך נשמתי ותזכורת לאותה נשמה על מהותה ייעודה והתפתחותה.

אני מרגישה סיפוק והערכה ומוקירה את אותה שליחות מבורכת כל יום מחדש. אני שוב מודה לך על היותך צינור מוביל המעביר איכויות אלה מתוך אמונה שלמה העוברת ומתמירה כל אחד ואחד ומזכירה כל פעם מחדש שעל פי אותה אמונה ניתן לתת הכרה לאותן איכויות ולברוא כל יום מציאות חדשה ומתמירה. וכשאני בחרתי במהות האור לשרת דרכי אני יודעת כי בחרתי במהות האור עוד בהיותי אור ושאותה תזכורת מחזקת אותי ועוטפת אותי בהמון אהבה ומחזירה אותי בשמחה אל משפחת האור. אוהבת אותך המון ומחבקת חזק, לואיז ששון

1.9.2012

אני טל-אור-אגמון "בחרתי במהות האור לשרת דרכי"



מאז שאני זוכר את עצמי כילד, ידעתי הרגשתי וביקשתי לדעת הרבה מעבר לאותה דרך רגילה בה האנושות פוסעת ומתנהלת. תמיד חיפשתי, שאלתי, בדקתי וגם ביקשתי לקבל תשובות לשאלותי ולתהיותי, ולאף אחד לא היו התשובות...

החיפוש היה ארוך ביותר. במשך שנים לא וויתרתי וכמובן שלא התייאשתי ולא עצרתי בדרך. המשכתי לחפש ולבקש מהבריאה ומהכוח האלוהי שיעזרו לי לחבור אל האמת ואל הנכון.

כבר בילדותי ידעתי שיש לי שליחות שהתחייבתי לה בבריאה. הרגשתי שזו הבחירה הנשמטית שלי. כשהגעתי ללילה ולמיידעים שהיא מורידה ומלמדת, הרגשתי שהגעתי "הביתה". ולאותם המיידעים אשר הרגשתי בחסרונם עד לאותו מועד בו התחלתי ללמוד.

כעת אני מיודעי האור לנתב, וברור לי ללא צל של ספק שכל מי שיגיע יחבור וילמד את המיידעים הללו, יבין ירגיש ויתרגש בנשמתו. יחבור אל הנכון ביותר לו ולסביבתו. אין מילים אשר יכולות להמחיש את גודל העוצמה והשמחה בעת הלימוד והחיבור הפנימי אל האני העצמי. רק כשפועלים בדרך האור ובמודעות המוארת הזו - פשוט מרגישים בכל איברי הגוף עד כמה העוצמה איכותית וחזקה. החיבור למיידעים מביא המון אור ללומד ולסביבתו. זוהי מתנה לדורות,

מתנה מופלאה שאיננה מתכלה לעולם אלה רק מתעצמת.

מתנה אישית שאני מאחל לכולם לקבל.
מתנה שאין יקר ממנה להעניק לעצמך ולסובבים.
מתנה שאני ממליץ מכל הלב לכל מי שיש בו רצון לקבל אהבה, נתינה אין סופית וכיבוד האני הפנימי - לא להמתין. יש כאן הכלה של כוח ותדר שמתעצם ממפגש למפגש.
זו מתנה מדהימה שברגע שחווים אותה לא רוצים להפסיק ומבינים את גדולתה וחשיבותה.
לשמחתי האיר לי המזל, התמדתי לא וויתרתי וסיימתי את כל 4 התוכנות.
אני מודה מאוד לבריאה שהובילה אותי ועזרה לי להגיע אליך, לילה, בזמן המתאים והנכון לי.
כשפניתי ללילה הסתבר שהקבוצה הראשונה המתקדמת כבר החלה את המפגשים.
"ראשית עליך להשלים את הפער שנוצר בינך לבין הקבוצה" אמרה לי לילה והפנתה אותי לרשימת המנחים באתר. ואני ראיתי בדמיוני את המורה.
היום כשהשלמתי את לימודי לאחר חיפוש רוחני ממושך, זו עבורי סגירת מעגל.
עם סיום לימודי 4 התוכנות: - אנו האלוהים, - קריון, - מועצת ה-12, - אל אלינוס זו הזדמנות נהדרת לומר תודה רבה מכל הלב למורתי דורית רוה. דורית יקרה, מיוחדת דרכך ואת מוכשרת מאוד. הלימוד במחיצתך היה חוויה בלתי נשכחת בבריאה. אני מודה לך על הסבלנות והסובלנות, ועל שלא נחת על זרי הדפנה ויחד הגענו לקו הסיום וכעת באפשרותי לחבור לקבוצה הראשונה ולמורה הדגולה לילה ברזסקי.
יעוד שמי-טל
ט - הינה כל הטבע. כמי שאוהב את הטבע מאוד מתחבר אל הטבע והטוהר, לכוח האלוהי המצוי בו. הטוהר שלי לגלות ולחבור אל הנכון והאמת לגלות, כי הטבע הוא המהות של כל היקום.
ל - למידה. למד האדם מצורך החוויה לקח לחיים. האות למד נושקת למימד הרוחני ולמימד הארצי, ומכילה את העוצמה משינוע וממהות בוראת ויוצרת.
לסיכום, אני שחיפשתי את המיידעים שנים רבות - אומר ואמליץ לכם חברים יקרים: חיברו אל האור ואל הנכון בבריאה ובואו ללמוד את המיידעים מתוך בחירה.
תודה רבה לך לילה ברזסקי על הורדת המיידעים החשובים.
תודה רבה לך המורה דורית רוה.
תודה רבה לכם המדריכים הרוחניים אשר פתחו בנו את החסימות וחיברו אותנו אל המואר.
תודה ל: אנו האלוהים - אשר פתחו חסימות הראו לנו את תחילת הדרך והסירו הספק.
קריון - אשר הביא בנו עוצמה אהבה טוטאלית ואת המרחב והזמן
מועצת ה-12 - אשר הביאה לנו את העוצמה ואת הסר"ק למשיכת התדרים הנדרשים.
אל אלינוס - אשר הביא לנו את החוקים הקוסמיים בבריאה חיזק והעצים את התדרים שהוכלו בנו.
תלמידים יקרים למענכם חיברו ומצאו את המורה הרוחני שלכם בבריאה.

רשימת מורים ומדריכים רוחניים ממתינה לכם. חיברו אל המואר ואל הנכון עבורכם בבריאה.

אל תוותרו לעצמיכם כדי שלא תפסידו את היעד היעוד והמטרה שלשמה הגענו לכאן בגוף פיסי בבריאה. עשו את הנכון וצעדו כבר עכשיו את צעדכם הראשון לעבר הנכון והאור בבריאה אשר יעזור לכם בדרככם.

רגע לפני סיום... לילה דורית וכל החברים היקרים, עם סיום לימוד המיידעים ביום סמלי זה יום רביעי 29-08-2012 ובהמתנה להמשכם בקרוב ב- 12-12-12 שהוא גם יום רביעי, נר חמישי של חנוכה לקבלת התוכנה החמישית.

בהתרגשות גדולה עם המון אהבה ממני, מדריך רוחני חדש אשר נוסף לבריאה. תברכו בבריאה, טל אור אגמון

אני אמיר קוליק - "אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

המשיכה הזו ומשפחה. בשנת 2010 פגשתי את לילה ודרכה את ההדרכה. לילה פתחה בפני את הדלת לעולם רוחני ומופלא שלמרות "רוחניותו" מחובר למציאות היומיומית ושואף להשפיע עליה ולעצב אותה. להפוך אותה למוארת, קלה ונעימה יותר.



יחד עם זאת, כמאמר הפתגם המפורסם: "מורה טוב פותח בפניך את הדלת, אך עליך להיכנס בעצמך". מתוך דחף פנימי בחרתי לעבור את הסף ולהיכנס. היום אני יודע שהייתי מספיק קשוב ל"אני הפנימי" שלי, לקולה של נשמת. לפיכך: "אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי" מתחיל קודם כל בהקשבה ל"אני". הקול הפנימי שמנסה כל העת לנתב אותנו לחיים בעלי מהות והתמרה. מאז אותו צעד למדתי שהבסיס לכל התנהלות בחיים הינה הקשבה פנימה, לקול הדק הזה, שרוצה עבורנו את הטוב ביותר. תקשיב לו גם אתה ותחווה כמוני, צמיחה והתעלות.

אך בהקשבה לקול הפנימי אין די. לא מספיק להקשיב לו, אחרי ההקשבה מגיע הרגע לבחור. לפיכך "אני בחרתי". כפי שמלמד אותנו אל אלינוס בחירה היא קוד, ראשי תיבות של: בריאת, חיווי, יש רצון, התמרה. אדם שבורא את חיו מתוך רצון, כלומר לוקח אחריות ופועל לעצב את חיו, מתמיר את עצמו. מתוך זה הבחירה הינה מהות בפני עצמה שכן היא מאפשרת לנו ללמוד את השיעורים שבאנו ללמוד בעולם הזה, ומתוכם לצמוח. הבחירה שעשיתי נעשתה מתוך רצון להתפתח וללמוד. ואכן את אלה קיבלתי במנות גדושות, קיבלתי ידע רב, כלים ואיכויות שסייעו לי להתמיר את חיי. הפכתי רגוע ושלו יותר, בעל יכולת להסתכל על מהלך החיים מלמעלה, ב"מבט על", בעל יכול להבין את ההיגיון הרוחני שעומד בבסיס היומיום שלנו. דבר זה איפשר לי לנהל את חיי באיזון, דרך קו האמצע. האיזון והשלווה מאפשרות לי לבחון וללמוד בצורה טובה יותר את השיעורים הטמונים בחוויות החיים שלי, ומשם לצמוח. וזו למעשה כל המהות כולה - לימוד וצמיחה.

לפיכך **"אני בחרתי במהות"** - שהיא לימוד וצמיחה. הבנת המהות בחיים האלה שינתה את תפיסת המציאות שלי. מחיפוש אחרי ה-יעוד הגדול שלי בחיים הבנתי שהמהות טמונה בלימוד השיעורים מתוך חוויות היומיום שלנו. הבנתי שיש לנו יעוד בכל מעגל בחיינו (פנימי, זוג, משפחתי וכדומה), וכאשר אנו משלימים יעוד אחד, הידע שאנו רוכשים מניע אותנו ליעד-יעוד חדש. אולם יעוד חדש אינו מספיק, עליו להיות "מואר". כלומר להתמיר, להצמיח גם אותי וגם את הסובבים לי.

לפיכך **"אני בחרתי במהות האור"** כלומר בחרתי ללכת בדרך מוארת, דרך שמהותה היא עזרה וסיוע לאחרים לחיות את חייהם מתוך קלות והולמות, מתוך מקום שהוא אמיתי ונכון. ההכרה הזו הביאה אותי לבחור ללמד את מידעי "חיבור למודעות על" ותוכנות ההמשך (קריון, מועצת ה-12 ואל אלינוס).

מתוך אותו לימוד אני חווה בכל שיעור ושיעור התעלות הנפש, התמרה כפולה הן שלי והן של תלמידי. בתהליך הזה גם משפחתי יצאה נשכרת. ילדי ואשתי זוכים להבנות חדשות על החיים, זוכים ליהנות מהאיכויות שמביאים איתם התדרים וכלי הטיפול. מבחינת משפחתי זה כבר ברור: "אבא תעשה לנו טיפול" הפך לחלק משגרת היום. בדרך זו המידעים ותהליך הלימוד שעברתי אכן עשו שירות לי, למשפחתי ולסובבים אותי.

לפיכך **"אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי"** - כלומר בחרתי לעשות שירות באור שקיבלתי עבור אחרים, בחרתי להוות כלי להעברת תדרים, ידע ואיכויות לסובבים אותי על מנת שגם הם יוכלו לחיות את חייהם בצורה הולמת, ללמוד את השיעורים שיש להם בחיים ולחוות צמיחה והתמרה. בתהליך ההתפתחות שעברתי עם לילה ותוך כדי לימוד המידעים חוויתי איזון ושלווה בחיי, למדתי להקשיב לקול הפנימי שלי ודרכו להתנהל, קיבלתי ידע לנהל את החיי, לצד כלים ותדרים להשפיע מתוך המואר על עצמי, על משפחתי ועל הסובבים אותי.

זכיתי להבין מהות ולפעול להגשמתה. הבנתי והרגשתי כי בי קיים כוח בורא, כפי שהוא קיים בכל אחד מאיתנו, וחשוב מכך הבנתי שיחד עם הכוח הזה מוטלת עלי (ועל כל אחד מאיתנו) האחריות לברוא את חיי בעצמי לטובתי ולטובת הכלל.

בתהליך המופלא הזה ליוותה אותי לילה ברזסקי שממנה למדתי טוהר וצניעות, סבלנות והכלה אין סופיים, רצון להתמיר את האחר מתוך מקום מואר ונקי. לילה למדה אותי עשייה מתוך האמת והנכון, מתוך ביטחון מוחלט בבורא ובהדרכה. לילה הייתה לי מודל לחיקוי, מורה ומחנכת, ומעל לכל חברה אמיתית לדרך. לצידה עמד תמיד משה שממנו למדתי מסירות, צניעות ותמימות.

אני מבקש להוקיר תודה ללילה שהסכימה ללמד אותי ידע ואיכויות; להדרכה שכיוונה אותי אליה ואל המידעים, ונתנה בי כוח לצעוד את הדרך; לבריאה שברוב חסדה העבירה לנו את האיכויות והמידעים; ולבורא, ל"אור גדול", שמאהבתו הטוטאלית כולנו ניזונים ובזכותה אנו צומחים ומתמרים.

הרבה שמחה ואהבה לכולם,
אמיר קוליק

8,11,2012

"אני אסתר ב., בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

כאשר התבקשתי על ידי יפה לכתוב חשבתי על עצמי לפני מספר שנים וניסיתי להעלות בזיכרוני איך הייתי אז? הייתי אדם עם המון פוטנציאל, הרבה אופטימיות והרבה סבל. אני מאז ומתמיד מימשתי את עצמי והצלחתי, אבל, כל ההצלחות באו מתוך הקושי וחלק לא מבוטל מאותו פוטנציאל היה חבוי ונסתר ממני. אני זו שלא ראיתי אותו.

אני זוכרת את היום הראשון ללימודים כשאני כבר מחכה לו חודש או יותר. כאשר היום מגיע של הלימודים, אני ממש מתרגשת מחכה בכיליון עיניים לשעה 19.00 ואז מתחיל המסע. מאותו רגע אני באמונה מלאה. ולכן בכל הזדמנות שיש לי להשתמש בכלים החדשים אני מטפלת בעצמי ובאחרים. אני מרגישה שהחיים מתחילים לחייך אלי ואני בטוחה שאני בדרך הנכונה.

לאחר 37 המפגשים של "חיבור למודעות על" - "אנו אלוהים", המשכתי ללמוד את "תודעה במרחב ובזמן" - "קריון", אחר כך את "כוח העל לשרת" - "מועצת השתיים עשרה" ולבסוף הגעתי ללמוד את "שמחה לבטא שירות" - "אל אלינוס".

ומרגע שאני התחלתי ללמוד את "אל אלינוס" כבר בשיעור הראשון, אני מתחברת אל המידעים מתוך פתיחות ואמונה. מתחילים האסימונים ליפול ולגרום לי להבין את כל החומרים שלמדתי במשך השנים, ואת אותה עוצמה אשר הידע נתן לי.

אני מרגישה שאני נוגעת בשלמות ואת אותם חוויות שהיה לי הכי קשה לפצח ולחוות, אני מתחילה לחוות מתוך אהבה, שמחה ואושר. אני מבינה את החוויה ומסוגלת לעבור אותה מתוך קלות ולא ממקום רגשי שמפיל אותי אלא ממקום של רגש גבוה והבנה לפתור אותה ולהמשיך לאתגר הבא. אני מכילה את הסובבים אותי באהבה והבנה.

לפני מספר שנים פתחתי קליניקה שבה אני אלמד ואטפל, היום אני סמוכה ובטוחה שעשיתי את הדבר הנכון, כי יש לי ארגז כלים מדהים שאיתו אני יכולה לעזור לכל אדם אשר הגיע למסקנה שהוא רוצה לעזור לעצמו.

אני מודה על זה שזכיתי להכיר את לילה, ואת אותן מורות שלימדו אותי את המידעים שממלאים את חיי. ואשמח ואודה לכל אדם שירצה לעבור חוויה זו ויחבור אלי למסע קסום ועוצמתי שיעזור לו לחולל את השינוי שהוא רוצה לעבור.

כיום אני, מלמדת ומטפלת ושמחה לראות את אותם שינויים גם כשהם הכי קטנים אצל מטופליי ותלמידיי כי ברור לי שהתקדמות קטנה היא תורמת להתקדמות הגדולה יותר, וכך צעד אחר צעד עושים את הדרך וכך מתחילים לראות את האור אשר נמצא בכל אחד מאיתנו.

אלפי תודות, אסתר ב.

6.12.12

אני, מלכה איווט לגונה, "בחרתי במהות האור לשרת דרכי"



במשך שנים נדדתי בדרכים ובשבילים
שבהם חיפשתי את האור אל ליבי
חיפשתי, חיפשתי אך מעולם לא מצאתי
את הרעב הרגשתי בכל ישותי ונשמתי.
ולא הבנתי מדוע לא שבעתי מזה רעבוני
שמילא חלל כה גדול בגופי ולא השביע את תאבוני.

החלטתי לתור לארצות אחרות
ואכן נדדתי, נסעתי וטיילתי בעולם הגדול ללא מטרות
חיפשתי וחיפשתי את המהות והתשובה לזה הרעב
אך גם כל אלה, הנסיעות, הטיסות וכל המסעות
השאירו את רעבוני ללא מענה ונותרתי בתלונות.

הקשיים שניצבו עבורי בכל מקום ובכל דרך מדרכי
לא שברו את רוחי נפשי ונשמתי
כי להיפך התחשלתי ולמדתי מה רצוני.
ואכן הגעתי לאחר מסעות לארץ מולדתי
לארץ שאותה הינכם ואנו מכנים "רוחניות"
אליה מחוברת אני היום בכל החושים והדמיונות.

נדדתי ממורה למורה ממדריך למדריך
אך את השקט לא יכולתי עדיין לראות בדרכי
המשכתי לנדוד וללמוד דרך מתקשרים רבים
שהיו גם הם מורים במובנים שונים ומסוימים
מחלק מהם התאכזבתי קשות
אך היו כאלה שבהם נצנץ זיו האור.

ולמרות כל השנים והימים
לא התייאשתי מזה רצוני לדעת, להכיר ולגלות

כן, חיפשתי את האמת, את הצדק ואת נכון.
חיפשתי אהבה, הבנה כפי שאני יודעת להגות
ולאחר שכבר כמעט הרמתי ידיים מכל הרצון
הגעתי אליכם עד הלום.

מאחר ועל פי הגדרתכם אין שום מקריות
וכשהתלמיד מוכן מגיע גם המורה לשיעור
כך גם לי קרה בדרכי זו הקשה והמופלאה
שהגעתי עד לבן האלוהים היקר או היקרה.

בתחילת הדרך חשבתי ששוב הגעתי למורה סרק
אך במהרה הבנתי את עומק שלי ההטעיה
מרגע זה והילך לא היווה עבורי הזמן דבר
כל הימים והשבועות עברו חלפו להם כדקה
ואני ריחפתי וחלמתי להגיע הביתה במהרה.

כן, חשתי שהנה אני מתקרבת אל הבית והמדינה
אל הבית המלא כולו בחמלה, אור ואהבה
אל הבית שכל כך התגעגעתי אליו עד דמעות
והנה אני בו נמצאת בבית הנפלא והוא ללא פשרות
כשכל מילה וכל שורה בו מהדהדים ומלאי אהבה.

כן, יודעת אני שבחרתי בדרך הנכונה
בחרתי במהות האור שאותה אהבתי מלכתחילה
וכעת סוף סוף מצאתי אותה כל כך בשמחה.
בחרתי במהות האור הזו לשרת דרכי להארה
להביא את כל הידע הנפלא והמוכר
אל כל אלה המחכים בצמאה
להביא להם מאהבתי את הבריאה
להביא להם גם את זו החמלה
שנמצאת בתוכי עבור כל אבן, אדמה וחייה.

בחרתי במהות האור לשרת בדרכי
כי זו מהותי ואיתה אני מזדהית מתוך געגועים עמוקים
כל שורה וכל מילה שאותה קראתי בפרקים המתקשרים
העלתה דמעה לתוך עיני
ריגשה את כל ישותי והקפיצה את ליבי
שרקד מאושר ושמחה על שאת האור מצאתי דרכם.

אכן, הייתה מתישה וארוכה הייתה זו דרכי
אך יודעת אני היום, שסוף סוף מצאתי את האור לביתי
מצאתי את הבחירה שלי את האור
מצאתי את השמחה שלי שאותה איבדתי מזה זמן כל כך רחוק
מצאתי את המהות והקלילות שכל כך נזקקתי לה לחיי
והיא זו המרקידה אותי בתוך שלוליות העפר.

כן, מהווה אני בזכותה היום בחן את דרכי כקל-ישות
וצוחקת סוף סוף על כל תקרית וחוסר דיוק
לוקחת את הידע בצמאה גדולה כל כך
משום שמרגשת אותי עצם הידיעה שזהו הגשמת הייעוד והמטרה.
שאכן סוף סוף הגעתי לבחירתי הנכונה
"לשרת את האור בדרכי" זו החדשה.

ולכם יקירים ונאורים
"אנו האלוהים" קריון ומשפחתו, מועצת ה'12,
אל אלינוס ולילה המורה המדהימה,
לכולכם יחד ולכל אחד לחוד אני חייבת תודה גדולה.
אני חשה אתכם כמשפחתי החמימה
אני חשה אליכם געגועים שאין לי לכך הסברים וסיבה
ולכולכם רוצה אני לומר מלב: תודה כל כך גדולה.

משום שלי החזרתם את הנשמה ואת הלב
החזרתם לי את האור בעיני ובדרכי בלהט של אש
החזרתם לי את כל נשמתי וישותי
ולכל אלה קטנות מילות התודה
אך את ברכותי קבלו מתוך לב שמלא הוא עבורכם באהבה.

מלכה איווט לגונה

12.12.12

ועוד הקדשה למורים הנפלאים והמאירים בדרכי

ערב טוב,
אני מלכה לגונה, פנייתי בערב זה הינה ל"אנו האלוהים", קריון משפחתו,
מועצת השתיים עשרה, אל אלינוס ולילה המדהימה ואתם תלמידים
שאשמח להכיר, הלומדים עימי את התוכנה החמישית "היפה והשלמות בי
לבטא".
זה שנה שנכנסתי לנבכי הידע המופלא ומאז דרכי אינה מכירה דרך
אחרת.
אי לכך היום בהגיעי עד הלום, הרגשתי צורך שאני רוצה להביע בפניכם
את הרגשתי, את הרהורי ליבי ואת הערכתי המלאה לכולכם.
בתחילת דרך זו די פקפקתי בדברים, זאת מאחר ורווייתי לימודים.
שאלתי את עצמי עד מתי ובודאי זה כמו האחרים.
התחלתי את לימודי עם אנו האלוהים ולמרות זאת המשכתי והתהלכתי
עדיין עם חששותיי.
יצר הסקרנות, האהבה שלי ללימודים ולידע בכלל, עלה על הכול והמשכתי
בדרכי שלי לגמוע כל ידע ויהיה אשר יהיה והעיקר ללמוד. ואכן ככל
שהתארכה הדרך כך התחילה התעניינותי ומעורבותי בה.
בהגיעי לאל אלינוס התחלתי לחוש קירבה, מן חמימות משפחתיות ולא
הבנתי מדוע. ואכן, תוך כדי המשך הלימודים המרתונים שערכתי, הבנתי
שאכן פגשתי את הדמות הנפלאה והמוארת, אל אלינוס, במקום מופלא

שנראה לי שאוב רק מחלומותיי ודמיוני הפורה.
רוצה אני בראש וראשונה לומר תודה עמוקה לכל אחד ואחד, "אנו האלוהים", קריון ומשפחתו, מועצת ה-12 ואל אלינוס וללילה היקרה מכל, על כל הידע הצרוף שפשוט רומם את נשמת, גרם לי לחוש שאיני שוב לבד, ואכן השמחה נגעה בי.

וכעת, כמה מילים לאל אלינוס היקר שבזכות הדרכתו המופלאה הביא אותי לדרך חדשה, של קבלה, של ביטחון ושל שלוה פנימית שאיני יודעת להסבירה:

אל אלינוס יקר ומופלא,

את דרכי אליך תמיד ידעתי ומצאתי באופן לא מוזר

ידעתי את אשר הינך רוצה תמיד לומר

ובנבכי נשמת, נצרת את הנאמר.

רציתי לראות האם כל מחשבותיי עוול המה ופרי הדמיון

ואתה הבאת את הידע והמילים אשר הבהירו לי כי אכן כולם אמיתות,

הארת לי את הדרך אל האהבה, ההבנה והקבלה של עצמי.

מטבעי אוהבת אני את הטבע והחי ובמיוחד את כל האדם,

אך האדם/האנוש לא תמיד קיבלו את נוכחותי ברגע מסוים

פגעו הם תמיד בנפשי ורגישותי

דבר שגרם לי לפקפק במעשיי ובישותי.

אתה אל אלינוס יקר,

היחיד אשר חיזק בי את הדבר

הבאת לי מזור לחוסר בטיחותי ובטחוני

העשרת וחיזקת את הידע שתמיד היה ברשותי

אך לא העזתי להוציאו מאמתחתי

זאת מאחר ובני האדם מסביבי

לעגו לתום הלב ולתמימותי.

ואכן חשתי לעיתים פגועה ומוזרה

ולא הבנתי מדוע אין מבינים את כוונתי הזכה

מדוע אין הם רואים את כוונתי הטובה

מדוע אין הם רואים את היושר במעשי ובנפשי הכמהה.

אינם מבינים מדוע רצוני בזו האהבה

ותמיד הרגשתי וחשתי נכנעת לכל אותה אכזבה.

אך מאחר ואל אלינוס יקר היית לצידי

תמיד התרוממתי מעפר כמו החתולים

שאת נפשם המרוסקת ידעו תמיד לשקם להקים.

כן, אתה האור בחיי

אתה המורה המאיר את כל דרכיי

ואי לכך ברצוני לומר מכל ליבי והתרגשותי

את התודה הענקית לך בדמעה נוצצת בעיני ובליבי

אין המילים אשר יספיקו לומר לך תודה

ולמורת, היקרה מפז לילה ברזסקי היקרה

אכן, צינור זהב צרוף ונוצץ הינה
ואת צניעותה ואהבתה לזולת, חשתי כל פעם בפגישה.

רצוני ללמד ולהעביר ידע זה צרוף ומופלא
שאוכל לכל דורש את הידע להזין
ולהרימו מעפר ולהביאו ל"מרומים"
כפי שאת רוחי הצלחתם אתם להביא.
חולמת אני מכל ליבי על כיתה להקים
שבה את הכריזמה שבי בהתלהבות עם הידע להביא
על מנת שידע זה יגיע אל ליבותיהם ואל מודעותם המתבשלת
ושלא עוד תהיה נכשלת.

אי לכך רוצה אני שוב להודות
שוב לומר שלא היו לי כמוכם בכל הגלגולים והיובלות
וכי תהי הדרך אשר תהי ואהיה אשר אהיה
אני פה ממתינה לכל אשר היקום יביא וייצור
יודעת אני דבר אחד בוודאות
שאני אליכם מחוברת בכל נימי נפשי אך ללא תלות.

אוהבת, מעריכה, מוקירה ומחבקת מכל ליבי
ולכם מאחלת דרך ונצחים מלאים בפרחים ופרפרים.
מלכה איווט לגונה

12.12.12

"אני ד"ר מיה-חווה שניידר בחרתי במהות האור לשרת דרכי"



לילה יקרה,
הגעתי אליך לאורנית עם חברי לקבוצה בחודש מרץ שנת 2005. מאז
עשינו יחד כברת דרך ארוכה. היינו איתך וסביבך כל שבוע, בהשתאות
והערכה, בהתפעלות והתרוממות הרוח, כשקיבלת את התקשורים
האלוהיים, את 4 התוכנות, מפי "אנו האלוהים", "קריין ומשפחתו",
"מועצת ה-12" ו"אל אלינוס".

כולנו עלינו עוד ועוד במודעות הרוח. למדנו ולימדנו. התפתחנו מתוך בחירה באור. אנחנו משמשים דוגמא לממשיכי הדרך. הפכנו ל"יודעי האור לנתב". הדרך המוארת שלנו מנתבת אותנו אל הקלות ואל השמחה לבטא שירות. דרך חיינו יוצרת את גן העדן, שאנחנו בוראים במציאות חיינו. על כך אני מודה לך מאד.

בתקופה זו חוויתי אתגרים. לפני 6 שנים סגרתי את מרפאת השיניים ההוליסטית-אסתטית שלי לאחר 20 שנות עבודה וניהול ופתחתי חברת הזנק. רשמתי פטנטים בעולם על שיטה ומארז לשדרוג מתן תרופות, במיוחד תרופה למניעה וריפוי כיבים בפה.

התחלתי לכתוב ספר, המתאר איך, בעזרת ההדרכה, בשיתוף שמיים וארץ, אני משלבת בקלות השראה מדעית ועסקים חובקי עולם. ובתוך מסע זה של חיי חוויתי אתגר נוסף, אף גדול יותר. חליתי בסרטן קיבה מתקדם. ניתנו לי 2 אחוז סיכויים לשרוד אותו. עברתי ניתוח ענק, טיפול נמרץ, טיפולי כימותרפיה קשים. וכל התהליך המורכב, הכואב והקשה הזה עבר עלי בקלות יחסית, על פי ההנחיה של "אנו האלוהים", דרכך.

המסר היה "אין מהות בדאגה לבריאות הפיזית". פשוט, לא לדאוג. יהיה בסדר. האתגר של ריפוי הסרטן הוא צורך נשמתי, שחתמתי עליו עוד בטרם נולדתי, במסגרת תסריט, ה"מה" אחווה בחיי ועכשיו אני אמורה לפעול בהתאם למודעות-העל שרכשתי. זהו ה"איך" אפעל מול האתגר. האם אבהל ואנטוש את הרוחניות, כפי שלוחצים עלי בני משפחתי, שתמכו בי מאד בעת מחלתי, או שאמחל לעצמי ולכל האחרים על דאגתם ואראה לכולם, כי שמחה ואהבה עצמית מרפאים כל חולי, כי מחלה נזקקת לחמלה לצורך החלמה.

וכך בחרתי להיות ב"כניעה מוארת" למחלה. לעבור את כל הטיפולים הנחוצים ובמקביל לסגור את עסקי העבר ולהתחיל לגגול חדש. חזרתי בהזדמנות זו אל ילדותי השנייה. שוב חברתי אל אהבתי לשיר, לרקוד, לצייר, לפסל, לצחוק ולשמוח, להזרים אנרגיית חיים בגוף דרך התעמלות בשם צ'י קונג, ולקבל טיפולי קינזיולוגיה לאיזון התדרים בגופי, למחיקת תופעות הלוואי. למדתי לשוחח עם הדנ"א שלי על זיהוי הגידול, כדי לא לאפשר צמיחתו מחדש. מדי ערב עשיתי מדיטציות להחלמה מלאה, מתוך הקלות ומתוך השלמות.

כשחשתי חזקה מספיק, חזרתי אל המעגל והשלמתי את לימודי. במקביל, השלמתי את ספרי ובו תיאור החלמתי יוצא הדופן באמצעות מודעות-על, אמונה, רצון וכוונה מוארת. הכנתי מצגות בנושאים הקשורים למודעות-על ואני מתעתדת לתת הרצאות בנושאים אלו לקהל הרחב ולקהל הרופאים.

אני שוב מלמדת את "ממשיכי הדרך" ומצפה להוצאת ספרי לאור עם כניסת העידן החדש, עידן האוויר והאש ובו סיפור חיי, בהם קיים חיבור המדע עם המודעות והמידעים לצורך הבנת הרפואה השלמה ובריאת הבריאות. הספר כתוב בלשון עממית וברורה, כדי שיותר בני אדם יתעוררו להבין את התהליכים של השינוי בתפישה, הנדרשים לכולנו.

הספרים הבאים בנושאי הורות וגידול ילדים ו"בגידת הגוף" כהזדמנות להתרוחנות, כבר בכתיבה. אין ספק, שבחרתי במהות האור לשרת דרכי. אני משיחה את התובנות שלי בכל הזדמנות ויוצרת סקרנות ורצון לחבור אל המידעים. קבוצת הלימוד הבאה כבר מתארגנת...

כבוד גדול הוא לי להשתייך לקבוצת "יודעי האור לנתב", קבוצתה של לילה, "בת האלוהים", להביא אור ואהבה לסובבי, לבני משפחתי, לעם ישראל, להיות פורצת דרך לאנושות, לעזור לבריאה לברוא עולם טוב יותר, בעזרת הכוחות, הידע, הכלים וההתקדשות. מתוך הקבלה, הרצון להכיל, הצורך להגשים, מתוך העצמת "האני", האחריות, המודעות, הנכונות והנחישות, אכן, מתוך הכרה בצופן - א מ ן . באהבה, מיה שניידר

"אני, רונית חיים, בחרתי במהות האור לשרת דרכי"



ללילה ומשה היקרים,
רציתי להגיד מספר מילים
על המסע שעברתי בסדנאות
מסע של התפתחות ולמידה,
של כלים ותובנות.
לריפוי, אהבה, שמחה ובכלל לחיים.

עברתי אתכם דרך ארוכה
ושנים של עשייה,
התחלתי בסדנת אנו האלוהים,
בה מפגש אחרי מפגש
קיבלתי בכל פעם כלי חדש
המשכתי עם קריון
שהגיע עם כל האהבה והמשפחה
לימד על מרחבי הבריאה,
והחזיר לחיי את סבאתי האהובה שנפטרה.

צעדתי ביחד עם מועצת ה-12 הנפלאה
שהתחברתי אליה באהבה גדולה
וביחד עם שלוש קרניים מלאות עוצמה-
האש, הארגמן והזהב כתמתם.
וכמובן העבודה על מוח ימין עם בניית התוכנה החדשה.
הבנתי שאיני חסרת אונים
ותלויה במזל או בגורם חיצוני
אלא בתוכי נמצא הניצוץ האלוהי.

עזרתי לרפא, לשנות לאנשים חשיבה
ולברוא ממחשבה מציאות חדשה.
בחרתי לחיות מתוך המשפט הנפלא
שמועצת ה-12 הביאה לחיי באהבה
"אני הווה מהות חיי בשמחה."

כל סדנה סיימתי עם אנרגיה יותר חזקה
עם תובנה יותר גבוהה,
ועם עוצמות מדהימות

הגוף שלי עבר שינויים והתמרה,
והתחבר לאינסוף ולבריא.ה.
אלינוס השלים חוסרים
ולימד על מהות הרשימה והשעורים.



במקביל הפכתי למנחה
וביחד עם שמעון בעלי ועם מיכל החברה
העברתי בסדנאות רבות את הבשורה,
עזרתי לפתוח דלתות לאנשים,
שהרגישו צורך והיו בחיפוש.
רבים מתלמידי הפכו בעצמם למנחים

וכך המשיכו את השרשרת
כמו במרוץ שליחים,
כשבראש רצה לילה המופלאה
יקירת הבריא.ה.
אז לסיכום אומר תודה על הכל
והמשיכו בעשייתכם הברוכה.
ממני באהבה, רונית חיים

"אני, סבטלנה קוגן, בחרתי במהות האור לשרת דרכי"



הנני בדיוק כמו כולם: את הרצוי קיבלתי כמצוי, את העולם ראיתי לא כפי
שהוא באמת, אלא כפי שחפצתי לראותו.

חיי לא היו אלא שרשרת של צרות כרוניות. בעיני ילדה ראיתי את חיי
חולפים ללא אבא, כמו גם את סבלותיה של אימי החולה. בעיני אישה
צעירה - את נישואי ללא האהבה ואת הלידה החריגה אשר לאחריה הגוף
המעונה שוב למד ללכת מחדש.

בתוכי לבי הבנתי כי הנטל כבד מדי, אך לא ידעתי איך להקל, וגם כי
פשוט אסור להעביר את החיים בעצב... אולם לחוות את חיי השמחה
והאושר לא עלה בידי.

כך, בחיפוש אחר המוצא והפתרון אשר בעזרתם אוכל להפוך את
כישלונות חיי מן הקצה אל הקצה, יצאתי אל דרכי. יד זהירה הובילני בנתיב

מואר, הכינותי לדבר נפלא, נעלה, עצום... וכך הובאתי לפגישה עם מורתי, "והתרחש נס".

ששון והקלה עמוקה אפפו אותי ממחשבה שמצאתי את מה שחיפשתי ארוכות. כעת החלה עבודתי היומיומית לחשיפה מהותית מוארת שהובילה לשינוי עמוק ומלא.

כלים ליישום יומיומי וטיפולים אישיים, פתיחת חסימות רגשיות, עוד ידע ועוד הבנות...

כך, צעד אחר צעד נתקבלו ארבע תוכנות אשר שינו את האני העצמי לחלוטין:

מביישנית הפכתי לבטוחה בקשריי, מאחת שתמיד מדכאת את רגשותיה - למממשת במהירות ובקלילות את רצונותיה האמיתיים, מגאוותנית, בכיינית, נעלבת בקלות - למאושרת ושמחה.

יודעת איך לנהל את חיי, לבנותם שוב ושוב מדי יום ביומו. מי שפעם הכיר במהותו של השירות הנעלה, לעולם לא יחזור אל עברו.

מסיימת את שנת 2012 עם הרגשת סיפוק מלא של אדם שבחר במסלול האור לשגשוג, אדם הנושא את האור ואת הידע. למען העזרה לזולת, לשם תמיכתו ועידודו לחיות חיי אמת ושלמות.

באהבה ובהכרת תודה למורתי, לילה ברזסקי.

ממני סבטלנה

13/04/13

אני דליה צמח, "בחרתי במהות האור לשרת דרכי"



זו בחירה שעוזרת לאנושות לצורך השינוי. במחשבה אחת - השינוי הוא רב. אני אור עקשן שצמחתי מחושך לאור היום אני ברגש גבוה לשתף מוכנה מאוד

ההבנות והיישום חשובים מכל, עדיין לומדת ולא מוותרת והנה עכשיו הגיע הזמן הידע גדל, והיישום צמח. אהבה שולחת לעבר שבו - הידע היה קטן אני – שמחה לבטא שירות, היום אני מלמדת בשמחה ורוצה לעזור לכל בקשה היפה והשלמות אני לומדת.

אני מאחלת לכולם אור ואהבה, רצון, נחישות והתמדה.

שקט פנימי לצורך גדילה ושינוי ב"עצמי" ושינוי באחרים.
ואת, לילה, לא אשכח, בזכותך הגעתי לתוצאה
ולילה המוארת והמושלמת אהבה תמיד נותנת.
ידע בשפע מחלקת – תמיד, בדרך האור.

אוהבת אותך מאוד.
אוהבת מאוד את ההדרכה שלי, את נשמתך, את אלוהים, המלאכים,
אנו האלוהים, האלוהות, קריון, מועצת ה-12, אל-אלינוס,
את אבא שלי, את כל האור.
תודה רבה לכם על הכל!!
דליה צמח, באר שבע