

# פוסטמודרניים

## הרגע שבו

החלטתי להיות יפה יותר למען בעלי העיוור  
שירלי גולן ♦ צילום: אביגיל עוזי

נראית טוב. עברתי אצלה ניתוחים להסרת עודפי העור ולהרמת הגוף.

**"עשיתי את הניתוחים הפלסטיים קודם כל בשביל עצמי, אבל גם למען ניר, שיוכל לגעת בי ולהרגיש שיש לו בת 16 בין הידיים."**

"לשמחתי, ניר לא ניסה להניא אותי מהעניין. הוא פחד, אבל לא נכנס איתי לעימותים. היום אני מסתכלת בראי ואני אוהבת את מה שאני רואה. חסר לי רק שהוא לא יכול לראות אותי היום."



**אפריל ליראון, 36, מדריכה להתפתחות תינוקות, נשואה ואם לשניים ממודיעין:**

"בתחילת שנות ה-20 לחיי עברתי כמלווה של נכי צה"ל. במסגרת הפעילויות התלוויתי למשחק כדור שער עיוורים. בסיום האימון ניגש אליי ניר, אחד מחברי הקבוצה, ובלי להתבלבל התחיל לדבר. בתוך חודשיים עברנו לגור יחד ואחרי ארבעה חודשים כבר הייתי בהיריון. "ניר היה ועודנו חתיך הורס, למרות שמאז עברו תשע שנים והוא קצת השמין והקריח, וחוץ מזה הוא הקסים אותי. הוא אדם מיוחד מאוד, ולכן לא הרגשתי שאנחנו מזדווגים מדי. הוא היחיד שמכיר אותי מהקרביים, הוא רואה אותי למרות היותו עיוור, בלי סטיגמות ובלי דעות קדומות. "בגיל 25 הגעתי למשקל שיא של 140 קילו. זה מעולם לא הגביל אותי. תמיד הייתי אדם שמושך אנשים, אבל עורף המשקל הזה הפריע לי ולכן החלטתי לרזות. ירדתי למשקל של 85 קילו, ואז בעצם ניר נכנס לחיי.

"אני מאוד אוהבת אתגרים, ולכן עובדת היותו עיוור לא הפריעה לי לרגע. את כל מה שלא פשוט גיליתי אחר-כך. קשה לי עם זה שבננו הבכור הוא העתק מדויק של ניר, וניר לא יכול לראות את זה. קשה לי כשאחד הבנים מראה לו ציור והוא לא יכול לראות אותו, והיה לנו קשה בתקופה שבננו היה נעמד מול החלון, פותח אותו ואומר, 'אלוהים, בבקשה תעשה שאבא שלי יראה אותי. לפחות פעם אחת'.

"כשיש רגעים כאלה, אני מתעשתת מיד ומסבירה להם שיש כל מיני אבות בעולם הזה: יש אבא עיוור ויש אבא בכיסא גלגלים ויש אבא גבוה ויש אבא נמוך וכזה שאין לו עבודה ויש גם ילדים שאין להם אבא בכלל.

"אחד הקשיים הגדולים שחוויתי בהתמודדות בחיים עם אדם עיוור היה בעקבות השינוי שעשיתי בעצמי. אחרי ההריונות והלידות שקלתי 130 קילו ולא אהבתי את עצמי. כשהבן הקטן שלנו התחיל לישון לילה שלם, החלטתי שאני לוקחת את עצמי בידיים, ובמקביל לניתוח טבעת להרזיה התחלתי לעשות הרבה פעילות גופנית. הגעתי בעבודה קשה למשקל של 68 קילו, ואז החלטתי להיפטר מעודפי העור שנשארו לי והיו מאוד לא אסתטיים ולא נשנים.

"ניר אמנם לא רואה אותי, אבל אני ראיית את עצמי ובעיניי זה היה מזעזע. כשהגעתי למרפאה של ד"ר טלי פרידמן, אמרתי לה מיד: 'יש לי בעל עיוור. הוא לא רואה אותי. אבל את פסלת, ואני רוצה שתפסלי אותי, כך שהוא ירגיש שאני

**מה למדתי?  
"תמיד הייתי חייכנית  
ושמחה, אבל הכל קל  
יותר כשאתה נראה  
יותר טוב."**