

דף משובים טיול לרוסיה אוגוסט 2014

שלום חברים ,

הלילה חזרנו מטיול מדהים בהנהגתו של זאב רגב עם חנה הייזלר. חוויה אמיתית!!!

התפעלנו כל כך

מהמצודה המבוצרת של פטר ופאולוס באי הארנבים מעמודי הרוסטרום
והספינקסים

מהשייט בנהרות הניבה ומוסקבה ובשעת לילה מאוחרת מהגשרים המתרוממים

מארמונות פטרהוף (עם חדר הענבר המיוחד) ומארמון יוספוב

ממוזיאון המצור על לנינגרד ומהנשקיה המרהיבה ובה שמלות מלכות, כרכרות
וביצי פהברז'יה .

מההרמיטאז' הנפלא ומכיכר האומניות מהקרמלין והכיכר האדומה

מקתדרלות מרשימות: קזן, פיטר ופול, המושיע על הדם, סט איסאק, העלייה
לשמיים, ואסלי הקדוש ומי יכול ליזכור את כולן(חוץ מזאב כמובן...)

מהתותח שלא ירה והפעמון שלא צלצל, מבתי הכנסת בסנט פטרסבורג ומוסקבה

מ "אגם הברבורים", "שפתי הזהב", ערב הפולקלור ו הרביו הענק במלון קוסמוס

מ שדרות נייבסקי פרוסקט וטיילת ארברט, מעשרות הפסלים שראינו : פטר הגדול
עם הראש הקטן של שמיאקין ואפילו את פושקין החתיך פעמיים .

הקברים של נקיטה כרושצ'וב וחברים שבחר לא להיקבר בקרמלין אלא
בנונודייובצ'י.

מסיוור במסדרונותיה המפוארים של הרכבת התחתית ומנסיעה ברכבת המהירה -
"סבסאן" .

את כל זאת ועוד רבים שלא הוזכרו כאן גמענו ב- תשעה ימים בלבד ! לא יאומן אך
יסופר גם יסופר!

עם ביצי הפאברז'יה ובבושקות חזרנו כי מתנות אחרות לא מצאנו...

אך צוידנו בחוויות אין ספור אותם נזכור גם נזכור. גם מצאנו קבוצה נהדרת .

החברים שהגיעו מטקסס, גדרה, רחובות, ראשון, מבשרת, הרצליה, אילת, נס ציונה,
תל אביב, מזכרת בתיה ו"הרועה" מרעננה .

תודה ענקית לכולם אך בעיקר לחנה ולזאב על החוויה הבלתי נשכחת !

שבת שלום ! מימי ומאיר שינהורן

לחנה בוקר טוב,

הבוקר הרגשתי חסר, נעלמת לי מארוחת הבוקר המשותפת במלון, ובכלל....

בהזדמנות זו ברצוני להודות לך על החוויה הנפלאה אשר חוויתי בעשרת הימים הכל "דפק כמו שעון", התכנון היה מופתי והתוספות בצורת מופעים, ארוחות. האחרונים וכדומה, היו נהדרות!

תודה ולהתראות בהרבה הזדמנויות אחרות דומות,

שבת שלום, **חנה אוארבך**

חנה יקרה,

תודה שוב על טיול נפלא לרוסיה!

חזרתי מהטיול בנוסף לכל הידע וההנאה גם עם תובנות על עצמי.

בברכה, **יונה זיו**

חנה יקרה,

חששנו מעט מן הטיול בקבוצה כי אנו נוסעים תמיד לבד, אך חששותינו התבדו במהרה.

פגשנו אותך – חייכנית, נעימה, קשובה ואכפתית וכמוך גם המדריך זאב רגב. אדם בעל ידע רב ששמח לחלוק אתנו את הידע שלו.

שיתוף הפעולה הנפלא ביניכם תרם רבות להצלחת הטיול. בזכותכם התגבשה תוך זמן קצר קבוצה גדולה של אנשים שלפני כן היו זרים זה לזה.

השילוב בין היסטוריה, תרבות אמנות ויהדות היה שילוב מנצח. הגיוון הרב במופעים שבהם צפינו: בלט, קונצרט ווקאלי, פולקלור העשיר את החוויה.

הנסיעה ברכבת המהירה מסנט פטרסבורג למוסקבה הייתה חוויה מיוחדת שאפשרה לנו הצצה לנופיה היפים של רוסיה.

בכל יום של הטיול הרגשנו את התכנון וההשקעה. נהנינו מכל רגע ועל כך נתונה לך תודתנו. נשמח להמליץ לחברינו ומכרינו.

בברכה

יונה ויוסי זיו

זאב וחנה, הגדולים מכולם,

אני רוצה להודות מקרב לב על טיול מקסים, שעלה בהרבה על הציפיות.

אני מקווה שאכן ניפגש בשבועות הקרובים במסעדה הרוסית, כדי להתחבר שוב לקבוצה ובמיוחד אל שניכם.

אחותי ובעלה כבר מגלים עניין בטיול הבא שלכם לרוסיה ושואלים האם יש לכם כבר איזה שהם נתונים ותוכניות?

בברכה, **ירקונה**

מה בונה טיול מוצלח?

לאן מטיילים, עם מי מטיילים, איך מארגנים את הטיול, מי מסביר

מה באמת רואים.

שהרי אפשר להגיע ולא לראות, לראות ולא להבין.

אפשר להגיע לטיול ולחפש מציאות וקניות ואפשר להגיע ולקנות דעת והערכה למה שאתה רואה.

אפשר להגיע עם אנשים שיפגמו בהנאה ואפשר להגיע עם אנשים כמוך – צמאים ומשתוקקים לעוד.

אפשר להגיע עם מדריך שרק אתמול קרא על המקום ואפשר להגיע עם מדריך שאוהב את המקום ומכיר אותו לעומק.

חנה הייזלר וזאב רגב – אתם הבונים טיול מוצלח!

עם מי טיילנו – עם קבוצת אנשים מתעניינים ומעניינים, חושבים ומתחשבים.

ארגנתם לנו בתי מלון טובים, מדריכים מקומיים מצוינים, מופעי תרבות מרהיבים ומקצועיים ושינוע מתוכנן ומוקפד.

המקום – **סט פטרסבורג ומוסקבה** – מה נאמר – מעבר לציפיות והפתעה גדולה: השדרות הרחבות, יפי הגנים, עושר הארמונות, שפע הכנסיות המיוחדות, אנדרטאות שלא נראו כמותן, אמנות עילית, בית קברות מרתק, ניקיון מפתיע ותחנות מטרו מפתיעות עוד יותר.

והמסביר – **זאב** – ניסית להדביק אותנו באהבתך למקום, חלקת עימנו את הידע הרב שלך, תיבלת בהומור.

לא התעייפת מלהראות עוד מקום ועוד אנדרטה, הזכרת והמחשת את הצד היהודי והכל במינון נכון וזורם.

ועל כל אלה – תודתנו מקרב לב!

בידידות, **לאה ואבנר הלוי**

מבשרת ציון

היי חנה,

אכן מתגעגעים...

לא מפסיקים לדבר על הטיול, הארגון, המדריך והקבוצה.

הצליח לכם ואני מבינה שלא בפעם הראשונה,

יישר כח!

חיה ושמחה שמואלי

וואו,

במה להתחיל?

נרשמנו לטיול עם ידיעה שיהיה טיול מאוד נחמד

,בלי ציפיות מיוחדות , טיול.

וכבר בימים הראשונים התחילה ההתלהבות.

התלהבות מהקבוצה ,החיבור בין חברי הקבוצה,

,הדאגה אחד לשני,

זאב המדריך ה מ ד ה י ם שהיה משכמו ומעלה

,ולא רק בהדרכה אלא בדרכי הנועם שלו,

המדריכים המקומיים, טניה וסרגיי שהיו הפתעה נעימה,

ובכלל כל תכנית הטיול היתה נהדרת מצידנו.

היה פשוט מ ו ש ל ם!

ולך חנה ברכות על הארגון, הדאגה והיחס החם לקבוצה

,אין עליך! המון תודות,

.רבקה ואמנון צ'רני